



## Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten

---



### **Koffie-ochtend met een vleugje Sinterklaas**

Op vrijdag 6 december is er weer een gezellige koffie-ochtend in de Wiese.

Voor wie zin heeft, liggen er spelletjes klaar zoals klaverjas en rummikub, maar genieten van een goed gesprek kan natuurlijk ook. En dit keer voegen we een beetje Sinterklaasfeer toe aan de ochtend, met natuurlijk ook iets lekkers bij de koffie. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie en een drankje. En breng je gezelligste buurman of buurvrouw ook mee :).

---



### **Trossel Zangcafé, op woensdag 4 december**

De donkere dagen voor Kerst? Niets daarvan, want tijdens het Trossel Zangcafé op 4 december wordt al zingend licht gebracht in deze korte dagen! Met een afwisselend programma van onder andere Sinterklaas- en Kerstnummers gaat het zeker lukken om na het Zangcafé met een glimlach naar huis te gaan. Ook bij het komende Zangcafé is er weer live muziek aanwezig, in de vorm van een gitaar en een accordeon. Muzikale gastheer Ton en de muzikanten John én Ans gaan er voor zorgen dat we weer heerlijk kunnen meezingen. Wees erbij op woensdagochtend, van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Wiese.

---



### **Heeft onze jeugd de Toekomst?**

Dit aloude gezegde is natuurlijk ook van toepassing op de jeugd uit Schalkwijk en Tull en 't Waal. Er liggen op ons eiland op dit moment grote projecten op de tekentafel, die echt tot realisatie gaan komen over langere tijd. Hierbij moet je denken aan de herbestemming van de kerk, de energietransitie met zonnepanelen, de bestemming van de Grote Driehoek, een gezonde leefomgeving zonder toxische stoffen of pesticiden, Schalkwijk Straks, het realiseren van mantelzorgwoningen en het ombouwen van schuren naar woonhuizen, het Vitens waterwinning project, de Hollandse



Waterlinie met onze forten.....

### Wie wil hierover meebeslissen?

Afgelopen week was er een boeiende ledenvergadering van de Energiecoöperatie Duurzaam Eiland met een presentatie van

dorpgenoot Joris van der Worp en " Bouwboeren". Zij vertelden over alle voordelen van Biobased huizen, gebouwd van vezels uit Vlas, Hennep en Olifantengras. Van Land tot Pand!

De opkomst was hoog, van vooral dorpsgenoten boven de 50 jaar. De beslissingen die de komende tijd genomen worden hebben met name consequenties voor de dorpsbewoners die Sarah en Abraham nog niet hebben gezien. Dus zorg dat je erbij bent, enthousiastmeer je vrienden en vriendinnen en zorg dat jullie vertegenwoordigd zijn en jullie wensen echt worden ingebracht. Dan heeft de jeugd echt de toekomst! Succes iedereen en ik kan uit eigen ervaring zeggen dat vrijwilligerswerk of je voor het dorp inzetten heel erg leuk is! Josta Kuijer



### Wie mist zijn/haar bril?

Ik hoop dat u dit nog wel kunt lezen zonder bril.

Gevonden afgelopen zaterdag 23 november:

Wat: een bril van het merk Charlie Temple

Waar: Aan het voetpad langs het Inundatiekanaal tussen Lunet a/d Snel en fort WKU)

Vinder: Bekend bij de redactie



### Wie vergat zijn of haar aanrijding te melden?

Wie heeft er zondagavond of maandagochtend een flinke deuk in mijn auto gereden op de Wickenburgselaan?

Dit kan iedereen overkomen, maar het zou fijn zijn als je dan een briefje onder de ruitenwisser doet, of even navraag doet van wie de auto is en het gewoon opbiecht. Dat zou je zelf ook willen, als het jouw spullen betreft.

Ik hoor graag van u,

Groet van Truus Baas, Wickenburgselaan 25



### O JEE.....HOE GAAN WE HET DOEN MET DE KERSTDAGEN?

Wij helpen u met een heerlijke en ook makkelijke keuze!

Restaurant Jonkheer de Ram, verzorgt dit jaar heerlijke menu's die u af kunt halen. Wij hebben drie verschillende menu's bestaande uit heerlijke gerechten, die super makkelijk thuis te bereiden zijn, eventueel met een lekker flesje wijn :) erbij. De menu's komen spoedig [op onze website](#) zodat u kunt kiezen!

Hiernaast kunt u ook uw keuze laten vallen op een feestelijke Borrelplank voor tijdens de Kerstspelletjes of Kerstbingo :).

U kunt het afhalen op 24 en 25 dec tussen 13.00 - 16.00 uur. Alvast Prettige en smakelijke Feestdagen gewenst.

## Leuke vacature bij ons in de Wiese!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste horeca-medewerk(st)ers voor onze weekend flexpool.

Als horeca medewerker bij de Wiese ben je onmisbaar in het draaiende houden van de gezelligste huiskamer van Schalkwijk! Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt tijdens de verschillende activiteiten en

evenementen, met name in de weekenden.

[Klik hier voor een uitgebreide vacature tekst.](#)

We kijken uit naar jouw reactie en hopen tot gauw in de Wiese.

---



## Herinrichting Schalkwijker Buitenwaard

In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de stand van zaken van de herinrichting van de Schalkwijker Buitenwaard. De kleiwinning en bijbehorende herinrichting vorderen namelijk gestaag.

Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen, neem dan vooral contact met ons op. De contactgegevens treft u in de nieuwsbrief. Groet van Staatsbosbeheer

---



## Lezing van de historische kring Tussen Rijn en Lek

Op maandag 9 december zal Sander Wassing een lezing houden voor de historische kring Tussen Rijn en Lek met als onderwerp: Vensters op het Kromme Rijngebied in de achttiende eeuw Hoe de dorpen voor het eerst werden afgebeeld en beschreven (1700-1800).

Moeten we alles geloven wat we lezen en zien? Tijdens deze lezing komen deze vragen aan de orde en waant u zich in het Kromme

Rijngebied in de achttiende-eeuw!

De lezing wordt gegeven in De Wiese en iedereen is van harte welkom. De zaal is open vanaf 19.30 uur, we starten om 20.00 uur. De toegang is gratis.

---



## 'Gouden zaterdag' voor VV Schalkwijk

'Dit is een gouden zaterdag voor ons', zo reageerde grensrechter Wim Uijtewaal in de bestuurskamer van VV Schalkwijk na de moeizaam met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Austerlitz. Hij kwam tot deze vrolijke conclusie nadat de nederlagen bekend waren geworden van de concurrenten SVF en VVZ.

Door deze gunstige uitslagen werd het inderdaad een 'gouden zaterdag' voor VV Schalkwijk omdat intussen een kleine kloof is geslagen met de rivalen om de bovenste plek. Het heeft overigens zaterdagmiddag de nodige fysieke arbeid gekost

om tegen het stugge Austerlitz de 3-1-winst veilig te stellen.

Nadat Olav Prins de 0-1 achter Ramon Wieman had geschoten (de eerste tegengoal op eigen veld in dit seizoen) moest VV Schalkwijk alle energie aanwenden om dreigend puntenverlies te voorkomen.

Maar de ploeg van aanvoerder Alex Verweij rechtte de rug en via treffers van Freek van Zijl (later uitgeroepen tot 'Man of the Match') en én van Vince Seelen kwam het uiteindelijk allemaal goed. Dus toch een gouden zaterdag! De foto is van vorige week omdat Wim hier goed op staat :)

---



### 22 jaar mooie kaarten!

Afgelopen maandag was bij De Trossel de laatste keer de activiteit 'kaarten maken'. 22 jaar lang hebben Truus Gerritsen en Nelly Vernooy ervoor gezorgd dat iedereen mooie kaarten kon knippen en borduren. Ze hebben dit op wisselende locaties gedaan, ze zijn begonnen in het gebouw van de vroegere kleuterschool (Triangel), hebben samengewerkt met de Zonnebloem en nu de laatste jaren onder de paraplu van De Trossel in de Wiese.

Vanuit De Trossel was er al afscheid genomen op de vrijwilligersavond. Afgelopen maandag deden we het nog dunnetjes over met een lekkere traktatie en cadeautjes van de deelnemers en het breicafé.

Truus en Nelly heel hartelijk bedankt! En een oproep aan alle eilandewoners: blijf wel leuke kaartjes sturen want dat vindt iedereen leuk...!



### Gezellig Samen Eten

Op woensdag 11 december sluiten we het jaar feestelijk af met een gezellige maaltijd in de Wiese. Dit is inmiddels een geliefde traditie, en daarom is deze avond al helemaal volgeboekt. Wat fijn om te zien dat zoveel mensen zich hebben aangemeld om samen te genieten van deze speciale decembereditie.

Maar niet getreurd als je er deze keer niet bij kunt zijn. Zet alvast woensdag 8 januari 2025 in je agenda, want dan openen we het restaurant weer en heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. We kijken ernaar uit om met jullie 2025 in te luiden – tot dan.



### Wat vindt de Groene Contour van de Agenda Buitengebied?

Afgelopen dinsdag was het rondetafelgesprek (RTG) van de gemeente over de concept-Agenda Buitengebied. In die agenda omschrijft de gemeente zijn wensen/ambities op de thema's Wonen, Mobiliteit, Recreatie, Natuur en landschap, Agrarische sector, Leefbaarheid, Cultureel Erfgoed en Energie. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet

op voldoende zorgvoorzieningen in de kleine kernen, divers en betaalbaar wonen, korte kringloop-landbouw en lokale afzet, eigen energiewinning, geen grootschalige evenementen en het beperken van overlast van motoren op de Lekdijk.

De Groene Contour heeft de agenda gelezen en schriftelijk input gegeven aan de gemeenteraadsleden voor het RTG. Wat vinden wij ervan? Allereerst willen we zeggen, dat wij blij zijn dat er een dergelijke agenda is, al is die nu nog erg op hoofdlijnen en worden er nog geen concrete acties geformuleerd. Dat is wat ons betreft dus een aandachtspunt. We kunnen ons over het algemeen ook goed vinden in de ideeën die in de Agenda staan. Wel enige vragen/suggesties/commentaren: zo zien we bijvoorbeeld de rol van de agrarische sector in het biodiversiteitsbehoud niet terug, we missen de plannen voor waterwinning (Vitens) en we zouden graag willen zien dat de gemeente sterker inzet op natuurinclusieve landbouw, biobased bouwen en het verbeteren van arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

Wil je ook meelesen en -denken? [De concept-agenda vind je hier](#), en deze wordt besproken in de gemeenteraad op 10 december 2024. De Groene Contour (Antoine de Haan, Angenita Heusinkveld, Ineke Kool, Anne Hollander, Willy Kruijssen)

# 80 jaar vrijheid



## **Bijdrage 80 jaar vrijheid ds. Marius van Duijn**

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven (Romeinen 12, 18).

**VREDE!** Vrede is een droom, een gebed, een wanhoopskreet, een intens verlangen.

Wanneer zal er vrede zijn, een wereld zonder pijn?

Wereldwijd slaat de schrik ons vaak om het hart:

vredesbesprekingen die verzanden, opeens

oplaaiende conflicten, eindeloze rijen mensen op

weg naar een veilige plek; zelfs binnen onze

Europese grenzen bleek oorlog niet ver weg. De

vrede trouwens ook niet. Daar roept de apostel

Paulus ons toe op. *Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.* Vrede is niet alleen groots, het begint bij iets kleins.

Vrede begint bij de buur, met een vertrouwd of misschien wat vreemd voorkomen.

Vrede is daarmee ook een keuze; geef je brandstof aan een ruzie of probeer je te sussen -ook als dat lastig is-. Natuurlijk zijn er grenzen; niet alles lukt, soms kom je met elkaar -ondanks alle goede bedoelingen- niet verder. Maar ook dan kun je soms simpel zeggen 'we zijn het erover eens dat we het oneens zijn'. Op straat, het kerkplein, aan de koffie in de Wiese. '45 gedenken, dat is elkaar vrede schenken! ds. Marius van Duijn