



Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten

Kerst 2024

Er zijn hele rare mannen,
met veel macht en enge plannen,
met ideeën vol gevaren,
rare streken, rare haren,
die niet houden van verliezen,
die de mensen steeds herkiezen,
wat voor troep ze ook beweren.
Poetin, Donald, Wilders, ... heren,
ga toch lekker naar het bos,
want daar lopen wolven los.

Sorry, hoor! Er zijn ook vrouwen
waar je echt niet op kunt bouwen,
die zo dom zijn, die maar stoken
tot je bloed ervan gaat koken.
Faber is mijn naamgenote.
O, ik haat die idiote
dames met hun rechtse tronie.
Kim Yo-Jong, Le Pen, Meloni,
ga toch fietsen. Kies de baan
waar de fatbikes 40 gaan.

Oeps! Excuus. Door zo te sneren,
lijk ik op de dames, heren,
waar ik juist niet op wil lijken.
Laat ik naar de mensen kijken
die me wél plezier bezorgen,
die me groeten elke morgen,
die met aandacht en een praatje,
buur zijn, vriend, collega, maatje.
Top! Want in dit tijdsgewricht
zorgen zij voor tegenwicht.

Marjolein Kool



Mede namens het bestuur van 't Gebouw nodigt de *Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal* jullie uit voor de Nieuwjaarsreceptie in 't Gebouw op **zaterdag 4 januari vanaf 20.00 uur**. Dit is inmiddels een mooie traditie, waarbij we met elkaar een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.

Laat ons even weten of je van de partij zult zijn en met hoeveel personen. We willen immers niet dat iemand iets te kort komt. Gebruik daarvoor [dit](#) mailadres. Kosten: € 6,00 per persoon.



Samen Eten in de Wiese

Op woensdag 8 januari 2025 kan er weer samen worden gegeten in de Wiese. Na de feestelijke maaltijd van december kan er in januari nu elkaar een 'gelukkig nieuwjaar' gewenst worden.

Samen Eten wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste vrijwilligers van De Zonnebloem en De Trossel, samen met Ria en Jolanda van De Wiese. De kosten voor het diner zijn slechts €15,00, inclusief een drankje. Extra drankjes zijn verkrijgbaar met muntjes, die u ook kunt bewaren voor een volgende keer.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 januari bij Dinie de Boer via 030-6011658 of [per e-mail](#). Iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaarskoffie

We beginnen het nieuwe jaar ontspannen en gezellig bij De Trossel. Op vrijdag 3 januari 2025 luiden we het jaar in met een sfeervolle nieuwjaarskoffie, compleet met heerlijke nieuwjaarskoekjes.



Op donderdag 9 januari krijgen we bijzonder bezoek tijdens de koffie-ochtend: de bewoners van De Droom schuiven gezellig aan. Samen met hen kijken we naar een smakelijk plan – ze willen namelijk af en toe iets lekkers bakken voor bij de koffie-ochtenden en de kaartsoos. We zijn benieuwd waar de eerste koekjes zullen landen.

Op beide ochtenden is er natuurlijk ook ruimte voor de bekende spelletjes. Kom langs, geniet van de koffie en laten we samen het nieuwe jaar rustig beginnen.

Bewonersavonden over dijkverzwaren

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor het deeltraject dat ligt tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis is een dijkontwerp gemaakt. De afgelopen jaren hebben bewoners, de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat



hierover mee kunnen praten. Inmiddels is het dijkontwerp vastgelegd in een ontwerp projectbesluit dat nu ter inzage wordt gelegd van 19 december tot en met 12 februari.



Tijdens de terinzageleggingsperiode organiseert het waterschap twee bewonersavonden op Fort Honswijk (donderdag 9 januari) en in Tull en 't Waal (woensdag 22 januari) van 19.30 – 21.30 uur. Tijdens deze avonden wordt het ontwerp-projectbesluit toegelicht, wordt verteld hoe het verdere proces van de dijkversterking eruit ziet en wordt verteld hoe u een zienswijze in kunt dienen. Er is alle ruimte om vragen te stellen. U kunt zich voor deze avonden aanmelden via het [aanmeldformulier](#).

Meer [informatie op de website](#).

Naar de noordpool voor Afrika

Stel je voor, sneeuw, gladheid, temperaturen tot -35°C en groot deel zonder daglicht, in 7 dagen 3.500 km rijden... én dan weer terug?

10 januari 2025 gaan Pieter en Margot Röling van de Achterdijk dit doen. En om dit nog uitdagender te maken, doen ze dit volledig elektrisch. Hun auto is wel een beetje aangepast aan extreme weersomstandigheden, maar wat betreft de accu, laadpalen en laadtijd onderweg is er nog veel onduidelijk.



Ze doen dit niet zomaar. Ze willen hiermee aandacht vragen voor *Bake for Life*, een organisatie die kansarmen, waaronder alleenstaande moeders, kindsoldaten, gehandicapten en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Kenia en Uganda, een kansrijke toekomst biedt door ze op te leiden als bakker. Daarmee kunnen ze in eigen inkomen én gelijk de regio voorzien van gezonde voeding. Inmiddels zijn er al 140 mensen opgeleid.

Willen jullie Pieter en Margot helpen om tot een fantastische donatie te komen? Een financiële bijdrage zouden zij én *Bake dor Life* zeer waarderen. Dat kan via [gofund](#), via Pro-Enco BV, NL56 RABO 010 9911 008 t.n.v. Donatie Team *Bake for Life* of via de [website van Bake for life](#). Natuurlijk gaat 100% van de donatie naar *Bake for Life*.

Wil je deze E-challenge volgen en ons tijdens de reis een beetje steunen? Dan kan dat via onze Facebook pagina 'Team Bake for Life'

Pieter Röling

Statistieken

Aan het einde van elk jaar kijken we altijd even terug naar de ontwikkelingen bij de *Schalkwijkse Berichten*.

Op 1 januari 2024 hadden we 1397 abonnees, of in ieder geval mailadressen waarheen we de *Berichten* sturen. Dit laatste nummer van 2024 is gestuurd naar 1429 adressen, een groei van ruim 2%. Het patroon is nogal grillig. Soms was er ineens een terugval. Dan kan omdat veel mensen per ongeluk op de knop *Uitschrijven*/



Unsubscribe drukken, die rechts net boven het bericht in de mail staat. Het plots afnemen van het aantal adressen kan ook te maken hebben met de oproep die we dit jaar deden om geen dubbele adressen te gebruiken, met de opschoningsacties van LaPosta of met de overgang naar de kabel, die een ander mailadres vereist.



Ook het aantal keren dat er op de link naar de *Schalkwijkse Berichten* werd geklikt, varieerde sterk dit jaar. De meeste kliks kreeg de editie van 15 augustus 2024: 82,7%. Het minste aantal kliks kreeg de uitgave van 7 november dat door 57.7% van het aantal adressen is aangeklikt. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief door 2/3 van de mensen die hem krijgen gelezen. Een mooi aantal. Daarmee gaan we door in 2025.

Beste wensen voor een mooi nieuw jaar

Misschien heb je deze wenskaart met kerstboompje gekregen of gezien bij je vader, moeder, buren of vriend(in). Niet gezien of gekregen? Dan langs deze weg de beste wensen voor een mooi nieuw jaar met de nodige lichtpuntjes. *De Trossel* en *PCI/Caritas* van de katholieke kerk organiseerden ook dit jaar weer een kerstcadeautje voor ruim 100 dorpsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld ziekte, verlies van een dierbare of eenzaamheid. Daarnaast zijn er ook attenties bezorgd bij dorpsgenoten die tijdelijk of langdurig verblijven in revalidatiecentra en verpleeghuizen.



Help je mee om ook door het jaar heen blijvende aandacht voor elkaar te hebben in onze dorpen Tull en 't Waal en Schalkwijk?

Vrijheid is iets anders dan vrede

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd mijn vader 18 jaar. Met zijn leeftijd had hij het geluk te ontkomen aan verplichte tewerkstelling of andere inzet bij oorlogshandelingen. Hij zei dat de oorlog voor hem geen 5 maar 7,5 jaar duurde. Want niet veel later werd hij dienstplichtig voor 2,5 jaar naar Nederlands Indië gestuurd om daar te strijden voor het behoud van 'Ons Indië'. Hij zei: 'Ik kon weigeren, maar dan moest ik de gevangenis in...' Mijn vader kon kiezen in de vrijheid van een bevrijd land, maar hij had geen vrijheid om te kiezen.



Vrijheid is iets anders dan vrede. Nederland nam de vrijheid om militairen naar 'de Oost' te sturen. Maar brachten ze vrede en vrijheid voor wie ze bestreden? De vrijheid van de één werd de onvrijheid van de ander.

Vrijheid die we ons permitteren zal altijd ergens, hoe dan ook, stuiten op de vrije ruimte van de ander. We zijn er niet vies van deze binnen te trekken en te koloniseren. Dat doen we met verbaal geweld of met wapens. Oorlog is dan zoals dat heet 'politiek met andere middelen'.

Vrijheid is iets anders dan vrede. Voor vrijheid kun je ongelimiteerd uit je dak gaan. Maar onverantwoorde vrijheid van de één betekent de onvrede van de ander. Tot de ander duidelijk

maakt: 'stop!' Voor vrede hebben we elkaar nodig en het besef van grenzen van deze en gene.

Geweld vind ik een teken van onmacht. Indertijd heb ik me laten afkeuren voor de militaire dienst. Woorden zijn makkelijker te repareren dan moorden.

Waar praten niet meer werkt en wapens trauma's en vernietiging brengen worden we snel mataglap. We draaien door. Vrijheid en vrede zijn gediend met zelfbeheersing, ook binnen het recht op vergelding en zelfverdediging. Het Oude Testament zegt: Een oog om een oog, een tand om een tand. En dus niet meer dan dat! Zo kijk ik naar de huidige conflicten en treur waar het vaak anders uitpakt.

Antoine de Haan