



Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten

Dubbel feest voor Wim Uijttewaal (60)

Het was afgelopen weekeinde dubbel feest voor Wim Uijttewaal. De grensrechter van het eerste elftal van VV Schalkwijk vierde niet alleen zijn zestigste verjaardag maar ook scoorde zijn zoon Jeb als invaller zijn eerste treffer in de hoofdmacht. Dat gebeurde in de met 0-7 gewonnen bekerwedstrijd tegen HMS. Daarbij begon Wim bovendien aan zijn 21-ste seizoen als grensrechter van het eerste elftal, zowaar een indrukwekkende reeks in een tijd dat assistenten langs de lijn nogal eens aan kritiek onderhevig zijn....



In Utrecht presenteerde de selectie zich in hun nieuwe kledij, geschonken door de hoofdsponsors Kees Diks Fruit, Copier Schildersbedrijf en DPD Management van Dirk Dekker. Blijkbaar was de van een ernstige knieblesure geheel herstelde Sam Diks daardoor extra gemotiveerd want hij scoorde in het Utrechtse Overvecht-terrein liefst vier keer. Op dezelfde dag werd dat nog overtroffen door Ciro van Dijk die voor de Junioren onder 19/1 vijf keer raak schoot. Ook n nieuweling Mads Bos was een keer succesvol, het werd 9-1!

Trosselkoffieochtend Gauw die jas aan als u dit leest! Dan kunt u nog aanschuiven voor een lekkere kop koffie en het persoonlijke verhaal van **Henk Schoot. In de Wiese 13 september 10.00-12.00 uur.**

Op donderdag- 19 september is er weer een 'gewone' koffie-ochtend in de Wiese voor iedereen die dit leuk vindt. Gezellig samen koffie drinken, spelletjes spelen en bijpraten.

Op **vrijdag 27 september** komt Wilbert van Schaik op bezoek. Hij is ambulance-verpleegkundige en hij vertelt dan over zijn boeiende werk. Volgende week in de Schalkwijkse Berichten nog meer informatie hierover maar u kunt het vast op de kalender noteren.

Van harte welkom in de Wiese op deze ochtenden tussen 10.00- 12.00 uur.! Als u vervoer nodig heeft, kunt u Johan Vernooij bellen 06 55906573, die dat voor u regelt.

Vredesweek en Mariakapel

Gedurende de Vredesweek (14- 22 september) staat de Mariakapel van de Michaëlkerk in het teken van de vrede. Koningin van Vrede luidt een van de namen voor Maria. Een andere naam is Onze Lieve Vrouwe van Altijd durende Bijstand. Mag ze worden tot een



moeder van het Altijd durende Bestand. U wordt uitgenodigd uw vredeswens of gedachte op te schrijven en er te bidden en hopen op vrede voor onze wereld. Antoine de Haan (foto: Annie Miltenburg-Slits)

Veel actie op Open Monumentendag op de forten, in het kader van 80 jaar vrijheid

Op **zaterdag 14 september: fort Honswijk** spectaculaire opening plaatsvinden met een sprong door vier **parachutisten**, die exact om 10.00 uur uit hun vliegtuig zullen springen. **exposities, demonstraties, ontdekkings- en speurtochten en het spelen van Oudhollandse spellen, waterspellen, e.a.. Er kan ook worden geknutseld, getekend en gepuzzeld.**

Men kan wandelend, fietsend of met ander vervoer van het ene naar het andere fort. Op beide dagen een **extra Liniepont** die bezoekers rechtstreeks naar Fort Everdingen brengen en weer terug.

Op **zaterdag 14 september** zijn er om **13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur korte optredens** van Saint Anthonie Pipe Band (doedelzakkenmuziek en optredens in Schotse klederdracht) en

op **zondag 15 september** op dezelfde tijden **prachtige optredens van Folkcorn**



(oude Nederlandse volksmuziek in klederdracht).

Wil jij vertellen wat Vrijheid, vrede en veiligheid voor jou betekenen?

Daar krijg je het komende jaar ruimte voor in onze berichten. Er is al kopij voor een aantal maanden en de burgemeester trapt af, in het stuk hieronder. Maar jouw bijdrage is ook welkom! Graag toesturen [aan dit mailadres](#)



Een bijzonder herdenkingsjaar over Vrijheid, Vrede en Veiligheid!! - Doet u ook mee?

We staan aan de vooravond van een bijzonder herdenkingsjaar, dat loopt van september 2024 tot en met augustus 2025.

In die periode staan we in ons land stil bij 80 jaar vrijheid. Op vele momenten in het jaar

en op vele plekken in het land vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog en het herkrijgen van vrijheid in ons land. Stilstaan bij vrede, vrijheid en veiligheid kan op vele manieren. Ook in onze gemeente Houten staan wij - in samenwerking met de 4 en 5 mei Comités – hierbij stil.

Het 4 mei Comité Schalkwijk koos er onder andere voor om inwoners van Schalkwijk en Tull en 't Waal te vragen hun verhalen over vrede, vrijheid en veiligheid te delen. Graag ga ik bij deze in op de uitnodiging om hieraan een bijdrage te leveren. Met belangstelling kijk ik uit naar de verhalen van onze inwoners uit de dorpen.

Gedurende het herdenkingsjaar 2024-2025 is er alle ruimte om terug te kijken, ruimte voor de verhalen van hen die de verschrikkingen van oorlog van dichtbij hebben meegemaakt. Verhalen van familieleden of van vele, vele onbekenden die gevaar trotseerden of zelfs hun leven gaven zodat wij weer in vrede zouden kunnen leven.

Niet alleen blikken we terug in het herdenkingsjaar. Minstens zo belangrijk is het om stil te staan bij de vragen: wat hebben wij van de oorlog geleerd, hoe voorkomen we oorlog en hoe gaan wij om met de gevolgen van oorlogen in de wereld die op dit moment woeden? Het lijkt er soms op dat we helemaal niets van het verleden leren.

Vanzelfsprekend

In Nederland leven we in vrijheid, een kostbaar goed dat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Onze straten zijn veilig, we kunnen vrij voor onze mening uitkomen en onze rechten zijn gewaarborgd door de democratische rechtsstaat waarin we leven. Deze vrede en veiligheid vormen de basis van ons dagelijks leven en geven ons de ruimte om te dromen, te groeien en te bloeien.

Toch realiseren we ons ook dat oorlog dichtbij is en kan komen. Met name in Oekraïne, het Midden-Oosten maar ook in landen verder van onze grenzen worden mensen geconfronteerd met de verschrikkingen van extremisme, geweld en uitsluiting. Dagelijks horen we verhalen en zien we beelden van families die uiteen worden gerukt, kinderen die opgroeien in angst en gemeenschappen die worden verscheurd door haat. Deze dreigingen hebben invloed op ons allemaal, ook al wonen we nog steeds in een veilig land.

Morele plicht

Naast de directe dreigingen is er ook de morele plicht om de mensen te helpen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten. De opvang van vluchtelingen is een belangrijke taak waarin wij, als Houtense samenleving, onze bijdrage kunnen, willen en moeten leveren. Deze mensen zijn vaak gedwongen hun land te verlaten vanwege oorlog, vervolging en geweld, op zoek naar een plek waar zij veilig kunnen leven en hun kinderen een toekomst kunnen bieden.

Door vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen, laten we zien dat we onze waarden van menselijkheid, omzien naar elkaar en solidariteit hoog in het vaandel dragen. Het is een kans om te laten zien dat wij, als Nederlanders, niet alleen staan voor onze eigen vrijheid, maar ook bereid zijn die vrijheid te delen met hen die het het hardst nodig hebben. Zoals anderen, 80 jaar geleden, dat voor óns hebben gedaan.

Kwetsbaar

Vrijheid is meer dan alleen de afwezigheid van onderdrukking. Het is het recht om jezelf te zijn, je mening te uiten, te geloven in wat je wilt, te houden van wie je wilt en om te leven zonder angst. Deze vrijheid is echter kwetsbaar en niet altijd meer zo vanzelfsprekend als het lijkt. In een tijd waarin polarisatie en intolerantie toenemen, en waarin nieuwe vormen van dreiging zoals internet-terrorisme onze samenleving destabiliseren, moeten wij ons blijven inzetten voor de bescherming van de rechten en vrijheden van ieder individu. Samen met de politie en andere veiligheidspartners zet de gemeente zich daar dagelijks voor in.

Vrede, vrijheid en veiligheid. We nemen het vaak voor lief. We mopperen als er iets mis gaat, als we even niet tevreden zijn, maar we staan niet of nauwelijks stil bij wat we wél hebben. Laten we dat laatste wat vaker wél doen. Samen omzien naar elkaar is een goed begin om in vrijheid en vrede met elkaar te leven.



Gilbert Isabella

Burgemeester van de gemeente Houten, inwoner van Schalkwijk



Repair Cafe

Op zaterdag 14 september is het Repair Café weer geopend op de Lagedijk 5.

We starten om 13.00 uur en zijn open tot 16.00 uur. Je kunt zonder afspraak langskomen met je spullen tot 15.30 uur. De bedoeling is dat je tijdens de reparatie aanwezig bent en zo mogelijk meekijkt en meehelpt. We repareren van alles, van koffiezetapparaten tot platenspelers en van broeken tot jurken. Zie voor meer informatie [Repair Café Schalkwijk](#).

21 september: Fruitpersdag bij fruitbedrijf Diks (Steve'z)

Op zaterdag 21 september kun je je fruit laten persen in Schalkwijk. Net als vorig jaar haalt Voedselschuur Eiland van Schalkwijk ook dit jaar een mobiele fruitsap-pers naar het Eiland van Schalkwijk. Er is al meer dan 3000 kg aangemeld, maar er zijn nog wat plekjes vrij. Dus heb je zelf appels, peren of ander fruit/groente en wil je daar wel sap van, meld je dan snel aan. Je kunt



honderden kilo's laten persen, maar ook als je maar een kistje hebt, ben je welkom!.

Inschrijven kan via [de website van De Sappers](#). Daar vind

je ook alle informatie over hoe het precies in zijn werk gaat en wat de kosten zijn.

Vragen? Neem contact op met [de Voedselschuur](#). De locatie van de persdag is dit jaar



21 september: 'Heel Eiland van Schalkwijk Bakt'-wedstrijd

Tijdens de fruitpersdag organiseert de Voedselschuur een leuke 'Heel Eiland van Schalkwijk bakt' wedstrijd. Iedereen, jong en oud, kan zich aanmelden om een appel- en/of perentaart te bakken.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 19 september via de email.

en de taart moet dan bij de persdag op 21 september voor half 11 ingeleverd worden. We stallen alle taarten mooi uit op een tafel en stellen een jury aan. Zij beoordelen de taarten en kiezen een

winnaar. De uitslag wordt om 12.00 uur bekend gemaakt. De winnaar krijgt een pakketje met

lekkere streekproducten en alle deelnemers ontvangen sowieso een kleine attentie. Dus zet je beste

beentje voor en doe mee!



Oneday retreat op 22 september in eigen dorp

Een dag vol ontspanning, verdieping en verbinding speciaal voor vrouwen.

Een cacao-ceremonie, live muziek, mindfulness, natuur, meditatie en een heerlijke lunch begeleidt door 4 professionals.

Je gaat helemaal zen naar huis met een voldaan gevoel.

Aanmelden via de site

Impactsessie: van dromen naar doen

Op **donderdagavond 26 september** organiseren we een inspirerende sessie waarin je mbv verschillende technieken uit NLP, systemisch werk en MBit leert hoe je jouw zomerse voornemens omzet in concrete doelen, en ook hoe je ze kunt verwezenlijken, ondanks de drukte van het najaar.

Aanmelden kan via de site van marsemijn.

Kijk in de agenda voor alle najaarsactiviteiten



De Spiffy Drive-In Show

Op zaterdag 19 oktober a.s. presenteert JvA Producties, John van Amerongen, de Spiffy Drive-in Show in de Wiese in Schalkwijk.

Kom dat dan meemaken en beleven. Kom lekker dansen op muziek gedraaid vanaf vinyl, en ga uit je plaat op old school 7 inch singletjes en misschien af en toe vanaf lp's of van zo'n eindeloze extended disco remix van een 12 inch.

Het belooft een avond vol seventies en eighties muziek -met af en toe een uitstapje naar de nineties- te worden. Veel oude hits met een hoog "herinnert u zich deze nog, nog, nog ..." - gehalte. Het meeste gedraaid vanaf ouderwets vinyl, met hier en daar een

kraakje of een tik. Want zeg nou zelf, klinkt muziek van vinyl toch eigenlijk niet veel beter en warmer dan van CD? De muziek wordt deze avond verzorgd door de DJ's van de Spiffy Drive-in Show. Zij draaiden in de jaren '80 veel op Brinkfeesten van de Tour de Schalkwijk en tijdens Vastenactiefesten en verzorgde meermalen de muziek tijdens Oud- en Nieuwfeesten. Ook op de Foppe Zwart feesten zorgde de Spiffy Drive-in Show voor de muziek. De avond start op 19 oktober om 20:30 in Cultureel Centrum De Wiese in Schalkwijk. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via de site. Kaarten kosten 15 euro exclusief kaartkoopkosten.

Recreanten swingen in Houten

Bij toeval belandden we afgelopen zaterdagmorgen op Het Rond in Houten. De bedoeling was om pasfoto's te laten maken en daarna een kopje koffie te halen bij de 'Barista'. Maar tijdens het smakelijke bakkie hoorden we herkenbare muzikale klanken en inderdaad: Het Dorp.



Op een steenworp afstand was het Recreantenorkest van Caecilia neergestreken in het kader van de jaarlijkse Activiteitenmarkt. En gretig voegden we ons tussen het enthousiaste publiek dat met jong en oud meedanste en meezong bij 'La Bamba' en zeker bij het sluitstuk 'Paint it Black' dat door dirigent Andre Vulperhorst met zoveel passie werd gebracht dat er spontaan een toegift werd gevraagd door het publiek.

Ondertussen deelde voorzitter Marjolein gretig folders rond op het plein waarop de activiteiten van Caecilia stonden afgedrukt. Te weten: op woensdagmiddag het Jeugdorkest MiCeciel, woensdagavond het Recreantenorkest, op donderdagavond het Fanfare-orkest en op vrijdagavond de Slagwerkgroep. Het kan niet anders of het inspirerende optreden van zaterdag enige animo heeft opgeleverd bij aanwezigen, die zich dan kunnen melden bij Marjolein via de mail. Waarvan acte.
Hans van Echtelt



Wauw, wat een positieve energie! tijdens de Full Moon Yoga les jl. 19 aug.

Die werd georganiseerd door Monique de Boer van Yoga Studio Schalkwijk onder de notenboom op het kasteelterrein van Jhr. Ram. Een prachtige plek, zichtbaar gemaakt



door Willy Kruijssen,
die het kasteelterrein

beleefbaar maakt.

Als dank voor het gebruik van deze plek voor de yogalessen in het zomerseizoen, doneert Monique de opbrengst van de avond aan de tuin van Jhr. Ram.

Ook cursisten die er die avond niet bij konden zijn hebben gedoneerd.

De vrijwilligers van de tuin van Jhr. Ram zijn onder de indruk van het verzamelde bedrag: maar liefst €585,00 is er opgehaald.

Wij gaan het bedrag besteden aan een bijzonder project, waarover later meer.

Heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

Wilt U ook bijdragen aan het vervangen van de omlijstingen van de bloembakken? Neem dan [contact op met Stephan via de mail.](#)

Alvast dank!

Stephan van der Steen (Tuinen Jhr. Ram) en Monique de Boer ([Yoga Studio Schalkwijk](#))

Ook via telefoon of whatsapp bereikbaar 0618 488 394

'U komt zeker uit Schalkwijk'

Vier dagen geen ochtendkrant, voor heel wat lezers uit Schalkwijk zal dat afgelopen week een frustrerend gevoel geweest zijn. Zeker voor ouderen en alleenstaanden. 'Ik weet hoe ik zonder mijn krantje de hele dag moet doorkomen', zo formuleerde Kees Smit zijn gevoel, toen ik hem maandagmorgen trof op weg naar De Spar. Ook daar lagen ook geen kranten, achteraf werd me duidelijk dat onze vaste bezorger ziek geworden was. Ik ging snel per fiets naar Castellum een paar extra kranten te halen. Voor buurtgenoten en voor Kees. 'U komt zeker uit Schalkwijk', was het eerste wat ik van de verkoper te horen kreeg. Gelukkig werd op donderdagmorgen de krant weer nabezorgd. Het aloude gezegde deed weer eens opgeld: Je waardeert pas iets wanneer je het moet missen. Waarvan acte.

houtens
muziekcollectief

START OP
10 SEPTEMBER 2024

Een klassiek kamerorkest dat repeteert
op dinsdagavond in Cultuurhuis Schoneveld in Houten-Zuid

**PROJECTORKEST
HOUTEN**

**BEN JE STRIJKER, (KOPER)BLAZER
OF PERCUSSIONIST, DOE DAN MEE!**

Kijk op de website voor meer informatie

www.muziekschoolhouten.nl of bel 06 81 19 71 65

  Volg ons op [instagram](https://www.instagram.com/HoutensMuziekCollectief) of [facebook.com/HoutensMuziekCollectief](https://www.facebook.com/HoutensMuziekCollectief)

