



## Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten



### Ludieke verjaardagsstunt brandweer Schalkwijk

De postcommandant van brandweer Schalkwijk, **Arno de Leeuw, is 50 jaar geworden!** Volgens de traditie bij het korps, wordt de jarige op ludieke wijze hieraan herinnerd. Voor andere gelegenheden heeft er al eens een brandweer-oldtimer op het water gedreven, is er een boot in de boom gehesen en een brandweerhelikopter boven een huis gehangen. Voor het 50 jarig jubileum van Arno is een replica van de brandweerauto van Schalkwijk op ludieke wijze in de voortuin geplaatst. Arno handelt al heel zijn leven in

vrachtwagens, maar deze omgebouwde van de sloop behoorde nog niet tot zijn collectie. Vaak is Arno als één van de eersten op de kazerne bij een uitruk, waardoor de rest zich afvraagt of hij überhaupt zijn tuinhek wel open doet. Nu is het voor iedereen duidelijk: hij vliegt er gewoon overheen! Brandweer Schalkwijk wenst Arno een fijne verjaardag!



### 26 & 28 mei is het zover; Dorpedag 2023!

Op vrijdagavond 26 mei zullen we het weekend inluiden met een tentfeest vanaf 21.00, waar ook een leuke zanger zal optreden! De kaartjes zijn aan de deur contant te koop. De entree bedraagt €10. Op zondag 28 mei zal er weer fanatiek gevolleybald worden om de felbegeerde beker te winnen. Ook worden er op zondag spelletjes voor de kinderen uit Schalkwijk georganiseerd. We zien jullie graag

op 26 en 28 mei op het terrein naast de brandweerkazerne in Schalkwijk! Meer informatie is te vinden op onze social media via Instagram en Facebook :) Tot dan!



### OPEN REPETITIE AVOND SABRA ZANGKOOR

Op maandag 15 mei a.s. houdt Sabra Zangkoor een open repetitie-avond in het Lucashuis, Jhr. Ramweg 17 te Schalkwijk.

Heb je altijd al graag willen zingen maar de stap nog niet gezet, kom dan gerust eens langs om mee te zingen of alleen maar de sfeer te

proeven en te luisteren. Elke maand verzorgen we een weekendviering met zang. Verder verzorgen we extra optredens, zoals in april, toen we op eigen wijze de Passion ten gehore hebben gebracht. Met kerst hebben we vaak extra kerstoptredens. In december bijvoorbeeld hebben we kerstliedjes gezongen bij

het "Samen eten" en een concertje bij de levende kerststal in Schalkwijk. In mei 2022 hebben we gezongen op het Erfgoedmuziekfestival.

Er is plaats voor nieuwe leden, vooral onze mannen stemmen worden schaars. Maar ook sopranen en altten zijn van harte welkom. Weet je nog niet welke partij je kunt zingen, kom dan op onze open repetitie avond. Wij zingen elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur Iedereen vanaf 13 jaar is van harte welkom!! We hopen je dan te ontmoeten!! Heb je nog vragen [mail ons dan](#)

---



### WEER Kampioenen

Het lijkt na vorige week een wekelijks terugkerend evenement te worden..... weer ging de kar met feestende kampioenen door het dorp. Het was wel heeeeeeeel erg spannend. Het derde heren Zondag moest uit tegen de Utrechtse club Rivierwijkers..... Het stond 3-0..... en de strijders uit Schalkwijk haalden alles uit de kast om uiteindelijk af te sluiten met **een 3-4 winst.**

Best wel een bijzonder resultaat. Van supporters vernamen wij tijdens de

wedstrijd niet veel reactie..... het was stil en iedereen was vol spanning.

Gelukkig was het versieren van de kar geen overbodige luxe. De kar sierde Ons Dorp. De kantine zat vol met gelukkige en feestvierende spelers en supporters. In de sporthal werd zelfs een kinderevenement georganiseerd voor alle kinderen.

Want in het bijzonder dit team geeft Schalkwijk de toekomst met veel gezellige sportieve kinderen! De muziek klonk nog tot ver in de avond door het centrum van Schalkwijk.

Gefeliciteerd mannen! **Hopelijk binnenkort weer een team op de kar! Het mogen ook dames of heren van de tennisvereniging zijn!**

---



### De Zonnebloem op avontuur

Zaterdag 6 mei was een dag vol avontuur en verrassing voor onze gasten van De Zonnebloem Schalkwijk, Tull en het Waal en 't Goy en een aantal genodigden. Met een volle bus, stralend weer en een opgewekte stemming hebben wij een bezoek gebracht aan Kamelenmelkerij Smits in Berlicum, de enigste kamelenmelkerij in Europa. Onder het genot van een kop koffie met cake, werd er geluisterd naar een presentatie van hoe het bedrijf is ontstaan, en wat weetjes over de dromedarissen. Vervolgens mochten wij de

stallen in bij de dromedarissen en er waren zelfs ook kleintjes, de jongste was 5 weken oud. Na de rondleiding over de kamelenmelkerij, werd er genoten van een lunch die mede mogelijk is gemaakt door OnderlingeVerzekeringenSchalkwijk deelt uit, waarvan wij een bijdrage hebben mogen ontvangen. Een mooie dag om op terug te kijken. 🐪 🌻 🌻

---



### Diamanten bruidspaar

Dinsdag 9 mei vierden Adriaan en Riek Verhoef hun 60 huwelijksfeest. Dankbaar en nog steeds verliefd, hebben zij deze dag mogen beleven. Realiserend dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie, vrienden en kennissen



hebben zij dit gevierd in De Wiese. Aldaar kwam Burgemeester Gilbert Isabella het diamanten bruidspaar ook nog proficiat wensen. Het bruidspaar geniet nog heerlijk na van de mooie dag, en de prachtige boog die bij de voordeur is geplaatst door de naaste burenen, wat al een jarenlange traditie is bij hen aan De Heul.  
Namens heel Schalkwijk; Van harte!



### Recordscore voor vv Schalkwijk

Geen enkele supporter van VV Schalkwijk kon zich de recordscore herinneren die vorige week zaterdag in Baarn werd behaald. Er stond na het eindsignaal van scheidsrechter Evenwel uit Velsen liefst **0-9** op het scorebord. Nummer laatst Eemboys was een gewillig slachtoffer van de scoringsdrift van de bezoekers. De negen treffers kwamen op naam van respectievelijk Bas van Dijk, Sam Diks en Freek van Zijl die ieder twee keer scoorden terwijl de andere doelpunten werden gemaakt door Vince Seelen, Joris Sturkenboom en Thijn Vernooy. Destijds werd het op Blokhoven 'slechts' 5-0 voor Schalkwijk dat het nu dus nog een stuk beter deed. Eemboys is overigens bezig een negatief landelijk record te vestigen: 17 doelpunten voor en 114 tegen, met 0 punten uit 23 duels. De ploeg uit Baarn heeft zelfs op -1 gestaan maar door een gelijkspel tegen Vechtzoom werd dat minpunt goed gemaakt. Bovenin de 5 de klasse B is het overigens enorm spannend: koploper Faja Lobi/KDS verloor de topper tegen VIOD waar de ploeg uit Tienhoven nu de nieuwe koploper is, Austerlitz volgt op twee punten, Schalkwijk op vier. De dure 2-1-nederlaag bij OSO lijkt de nekslag te worden voor de ploeg van coach Marco Tangelder en assistent Ronald Vernooy, met nog drie spannende duels voor de boeg. Komende zaterdag na een week rust: thuis tegen Vechtzoom. **Kom de jongens nog een keer aanmoedigen.** Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden: na Vechtzoom (thuis) volgen nog slechts twee duels: Cobu Boys (uit) en Oranje Wit (thuis).  
**Succes heren!!!!!!!!!!**



### Ook dit jaar: Goyse Thuismarkt

Fietsen of wandelen door 't Goy en vanalles tegenkomen. Dat kan, **zaterdag 10 juni 2023** staan de bewoners klaar van 11- 16 uur in hun tuin of oprit met allerlei spullen. Er zijn rommeltjes te koop, maar ook zelfgemaakte spullen en fruit en andere lekkernijen. Er worden verzamelingen getoond. Bij Dorpshuis De Ploeg is een beautyplein. Een kapster, schoonheidsspecialist, nagelstylist en nog veel meer is er aanwezig. Kom je kijken? Ook zal de markt muzikaal worden ondersteund.  
Heeft u nog rommeltjes overgehouden van de Koningsmarkt? Als je wilt, kan je ze ook verkopen in 't Goy. Neem contact op met Carola van Bentum 06 10 1050 66 of Tiny Malestein 06 17420076



### Dauwtrappen - 18 mei

Blote voeten in het bedauwde gras van de Brink: contact met de aarde. Dat is een start voor wie dapper is. Maar ook als je je schoenen wilt aanhouden, vertrekken we om 8.30u vanaf de Brink (verzamelen 8.15u) en lopen in een uurtje (4,2 km) naar de Michaëlkerk. Daar aangekomen is er koffie en rond 9.30u een kort en oecumenisch ochtendgebed: hart voor de hemel.  
We vinden het leuk als je mee wandelt. Opgeven is niet nodig. Je bent van harte welkom. Wandelen en elkaar ontmoeten gaan goed samen. Zien we je? Dit is een gezamenlijk initiatief van de RK Michaëlkerk

en de Protestantse gemeente Schalkwijk – Tull en 't Waal. Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag. Antoine de Haan

---

### "Schalkwijk Beweegt overzicht"

Vorige week schreven we over het opstellen van alle activiteiten die er in Schalkwijk zijn.

Het overzicht is in de maak en het wordt een prachtig overzicht; **Je hoeft hier zeker niet stil te zitten!**

Naast de bekende sporten kwamen er ook reacties van bijvoorbeeld "Steppen" en "Steppen met de hond" en de vraag of er in Schalkwijk of Tull en 't Waal Yoga lessen zijn.

Co Baas reageerde: je vraagt om 'clubjes'.

*Ik denk dat de kerkhof vrijwilligers (11 man en één vrouw sterk) ook wel in die lijst thuis horen. 1x in de twee weken een donderdagmorgen schoffelen, rijven, harken, hakken, maaien, knippen, snoeien en een bakje koffie.*

*Co; jullie staan zeker op de lijst! Mooi hoor.*

*En ook bijvoorbeeld de DUO-fiets, die nu vaak stil staat.*

*U kunt deze week ons nog mailen en volgende week maken we een link naar het totaaloverzicht op onze website.*

*Dank!*

---

### Zomerchallenge bij TV SET

Heb je zin een keer een nieuwe sport te proberen? Of heb je een zomerstop van je huidige sport? Kom dan tennissen bij TV SET. Van 1 juni tot 1 september krijg je voor maar 49 euro een lidmaatschap waarmee je onbeperkt de baan op mag en waarin we je verschillende tennismomenten plus een tennisclinic aanbieden van een ervaren tennisleraar. Voor de jeugd kost dit maar 25 euro. Geef je snel op via [deze link](#) of scan de QR-code op de poster! Zien we je snel?

€ 49,- 18+  
€ 25,- JR

SCAN ME

Aanmelden via de QR-code of mail naar [info@tvset.nl](mailto:info@tvset.nl)

**ZOMER CHALLENGE**  
1 juni tot 1 september 2023  
Tennisvereniging SET Schalkwijk

# Tennisvereniging SET Schalkwijk

## ZO LEUK IS TENNIS!

Doe je ook mee?  
 Wil je graag ervaren hoe leuk tennis is? Meld je dan aan voor de zomerchallenge van tennisvereniging SET en ontvang:

- Een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus
- Een startclinic van een tennisleraar
- Meerdere tossmomenten op dinsdag- en woensdagavond
- Een beginnerstoernooi, een thematoernooi en een eindtoernooi
- En voor de jeugd meerdere instuifmomenten en een avond lasergamen



### De Pen met deze keer "import Schalkwijkers"....

Wij zijn Tanja en Thom en inmiddels niet zo heel nieuwe import meer in Schalkwijk. Thom is onlangs gestopt met zijn werk als Verkoopdirecteur en Tanja was Data Analist (IT-er) in de bancaire wereld.

We hebben nu ruim de tijd om onze enige gezamenlijke hobby uit te oefenen: lange afstandswandelingen maken.

Vorig jaar was al een redelijk intensief jaar op dat gebied, maar dit jaar reiken de ambities nog veel verder. De Camino Portugués Costal (275 km) van het afgelopen jaar smaakte naar meer. Daarom willen we dit jaar gaan voor de Camino Francés (784

km naar Santiago de Compostela) en aansluitend de Camino de Finisterre y Muxía (119 km). Voor niet-insiders: "De Francés" is zo'n beetje de heilige graal van de pelgrimswandelingen. De eerste verhalen over de legendarische Camino de Santiago gaan terug naar de 8e eeuw.

We wonen sinds november 2006 op de Brink in Schalkwijk.

Een half jaar daarvoor hadden we zelfs nog nooit van Schalkwijk gehoord! Maar toen ik in Zeist aan mijn collega's vertelde dat ik in Schalkwijk ging wonen kwam van veel kanten de opmerking: "**Hee, daar zit Matton.**" Bleek dat iedereen die in zijn jeugd door de politie was betrappt met een opgevoerde brommer bij Matton terecht kon voor vervanging van de in beslag genomen onderdelen.

We voelden ons in Schalkwijk direct thuis, werden goed en gastvrij onthaald en overal bij betrokken.

Dat er in zo'n klein dorp zoveel te doen was kwam voor ons als een grote verrassing. Carnaval,

Dorpedagen, de Tour de Schalkwijk (met Jan-Willem van Schip als winnaar).

Optredens van de Fanfare, de Johannes Passion in de katholieke kerk, de Brinkmarkt van de protestantse kerk.

Maar ook: meepraten over de toekomst van Schalkwijk in "het Gebouw". En overal dat open karakter, ook van kleine kinderen en pubers. Een mengeling van oprechte interesse en soms onvervalste Schalkwijkse nieuwsgierigheid (heeft iets met hun neuzen te maken geloof ik).

En zo zitten we inmiddels alweer ruim 16 jaar op deze mooie plek, die afhankelijk van de generatie waar je mee spreekt bekend staat als "de oude winkel van Schevers", dan wel "het oude huis van Dirk Dekker". Het zal hopelijk nog heel veel jaren duren voordat dat "het oude huis van Tanja en Thom" wordt. Want we zitten hier perfect op onze plek.

Nu hoorde ik een keer dat er **nòg een Tanja en Thom in Schalkwijk wonen, op de Jonkheer Ramweg**. En aangezien ik toch wel een platneus geworden ben in al die jaren, zou ik graag de pen aan hen willen doorspelen.