



Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten

12 oktober: Repair cafe

Op zaterdag 12 oktober is het Repair Café weer geopend op de Lagedijk 5.

We starten om 13.00 uur en zijn open tot 16.00 uur. Je kunt zonder afspraak langskomen met je spullen tot 15.30 uur. De bedoeling is, dat je tijdens de reparatie aanwezig bent en zo mogelijk meekijkt en meehelpt.

We repareren van alles, van koffiezetapparaten tot platenspelers en van broeken tot jurken.

Zie voor meer informatie [Repair Café Schalkwijk](#).



13 oktober: Opening tentoonstelling "Sterke vrouwen"

Zondag 13 oktober 2024 vindt, aansluitend aan de viering, in de H. Michaëlkerk de opening van de tentoonstelling 'Sterke Vrouwen' plaats. Deze expositie staat in het teken van bijzondere vrouwen uit de kerk, Schalkwijk en de rest van de wereld.

In de afgelopen periode hebben heel veel dorpsgenoten (en zelfs regiogenoten) spullen aangeleverd, waardoor er weer een veelzijdige tentoonstelling kon worden samengesteld.

Naast een prachtige uitstalling van Maria-beelden en -attributen, wordt er ook een mooi tijdsoverzicht in beeld gebracht van de rolontwikkeling van de vrouw in de afgelopen eeuw.

De tentoonstelling wordt zondag 13 oktober om 10.30 uur geopend en is die dag tot 16.00 uur te bezichtigen.

Tevens vindt zondag a.s. tussen 14.00 – 15.00 uur een presentatie plaats in de Mariakapel over de (afroning van de) renovatie van het schilderwerk in deze kapel. Deze presentatie wordt gegeven door onderzoeker/restaurateur Claudia Junge.

Ook op zondag 20 oktober en zondag 27 oktober is de kerk open om te genieten van de tentoonstelling Sterke Vrouwen. De openstelling is dan van 13.00 – 16.00 uur.

13 oktober: Theater Rapunzel in De Wiese

Voor een volle zaal in de Wiese deed Boban afgelopen zaterdag even haarfijn uit de doeken hoe het volgens hem nu zat met die bankencrisis en de woningnood. Dat ging gepaard met goeie grappen en de nodige zelfspot. Was het over het randje? Dan moesten we maar even bij de vertrouwenspersoon gaan klagen. Een heerlijke 90 minuten later kon er nog lang bijgeklest worden onder het genot van een drankje aan de bar. Echt een Schalkwijks theaterfeestje, dank aan iedereen die er was!



A.s. zondagmiddag hebben we weer iets moois in petto voor het jongste theaterpubliek (vanaf 3 jaar). Rapunzel is een ontroerend sprookje over een meisje dat opgesloten zit in een hoge toren, totdat... ze ontdekt dat er een deurtje in de toren zit. De voorstellingen van Het Kleine Theater zitten goed in elkaar, niet eng voor kleintjes, ook leuk voor de wat oudere kinderen, en helemaal fijn om als gezin bij te zijn! Er zijn al heel wat kaarten verkocht, maar de zaal is nog niet vol. Kom ook!

Kaarten kosten 10 euro per persoon en zijn te koop via de [website](#). Dit seizoen verkopen we voor het eerst ook familiekaarten: 4 gezinsleden voor de prijs van 3. We hopen jullie allemaal a.s. zondag te zien.



Dorpsgesprek
(Woensdagavond 16 okt,
19.30u, De Wiese)

**Kom ook,
denk mee en deel
jouw ideeën!**



Michaëlkerk
IN BEWEGING

17 oktober: Trossel koffie-ochtend

Op de planning staat voor donderdag 17 oktober Monique de Boer, die ons zou komen vertellen over wat yoga allemaal voor je kan doen. Helaas gaat dit wegens ziekte niet door.

We houden de yoga dus te goed, maar we schenken donderdag natuurlijk wel een lekker bakje koffie of thee en ook de spelletjes komen weer uit de kast. We zijn ook benieuwd naar de verhalen van de mensen die deze week genieten van de Klikvakantie. Van harte welkom! Voor vervoer naar de Wiese kunt u contact opnemen met Johan Vernooij: 06 55906573.



19 oktober: Fietsfestival

Fietsen geeft een heerlijk gevoel van vrijheid, maar soms merk je dat het niet altijd even soepel gaat. Misschien voel je na een tijdje wat



ongemak, of lijkt de balans niet helemaal meer wat het geweest is. En eerlijk is eerlijk, die hippe fatbikes die overal opduiken maken het er ook niet altijd makkelijker op! Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om comfortabel te blijven fietsen, zoals de driewielers of duofiets. Deze fietsen zie je steeds vaker, en het is helemaal niet gek om er eens over na te denken!

Ontdek de mogelijkheden op zaterdag 19 oktober

Op zaterdag 19 oktober van 10.00 tot 12.00 uur wordt bij Boerderij Van Rijn aan de Lagedijk 14 in Schalkwijk het Fietsfestival georganiseerd door de Trossel in samenwerking met Sportpunt Houten. Dit is hét moment om te ervaren hoe u op een veilige en comfortabele manier kunt blijven fietsen. U krijgt de kans om zelf een proefrit te maken op een driewielers of duofiets, en wie weet ontdekt u wel dat zo'n fiets precies biedt wat u zoekt.

Naast de proefritten staat er ook een professionele fietsmaker klaar. Siem zorgt ervoor dat uw fiets goed gecontroleerd wordt, zodat u weer veilig de weg op kunt. Ook de Fietsersbond Houten doet mee: zij hebben een uitdagend fietsparcours uitgezet, waarop u uw fietsvaardigheden kunt testen en advies kunt inwinnen over mobiliteit.

Het Fietsfestival is niet alleen een informatief evenement, maar ook een gezellige ochtend vol koffie, leuke gesprekken en deskundig advies. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Dus trek uw fiets uit de schuur en kom langs!

Heeft u vooraf vragen? Stuur dan een [mailtje](#). Wij zien u graag op 19 oktober – de koffie staat klaar!



19 oktober: Spiffy drive-in show in De Wiese

Op zaterdag 19 oktober a.s. presenteert JvA Producties, John van Amerongen, de Spiffy Drive-in Show in de Wiese in Schalkwijk. Kom dat dan meemaken en beleven. Kom lekker dansen op muziek gedraaid vanaf vinyl, en ga uit je plaat op old school 7 inch singletjes en misschien af en toe vanaf lp's of van zo'n eindeloze extended disco remix van een 12 inch.

Het belooft een avond vol seventies en eighties muziek -met af en toe een uitstapje naar de nineties- te worden. Veel oude hits met een hoog "herinnert u zich deze nog, nog, nog ..." - gehalte.

De muziek wordt deze avond verzorgd door de DJ's van de Spiffy Drive-in Show. Zij draaiden in de jaren '80 veel op Brinkfeesten van de Tour de Schalkwijk en tijdens Vastenactiefesten en verzorgde meermalen de muziek tijdens Oud- en Nieuwfeesten. Ook op de Foppe Zwart feesten zorgde de Spiffy Drive-in Show voor de muziek. De avond start op 19 oktober om 20:30 in De Wiese in Schalkwijk. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via de [website](#). Kaarten kosten 15 euro exclusief kaartkoopkosten.



19 oktober: Sam's kledingactie - rectificatie

In de tekst van vorige week stond een foutje.

De juiste tekst moest zijn:

Van 16 - 19 oktober vindt in Schalkwijk weer de Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. De opbrengst van de inzameling van dit jaar is bestemd voor een project dicht bij huis: Stichting Leergeld. U kunt uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in stevige, gesloten plastic zakken van woensdag 16 oktober tot zaterdag 19 oktober 13.00 uur bij de Familie Appelhof aan de Provincialeweg 21 in de hooiberg brengen.

20 oktober: Dubbelconcert Caecilia

In november gaan twee fanfareorkesten uit de regio op concours. Het zijn Constantia uit Werkhoven en Caecilia uit Schalkwijk. Beide orkesten zijn al maandenlang serieus aan het repeteren om tijdens die muziekwedstrijd goed voor de dag te komen. Op zondag 20 oktober laten ze graag horen hoe ze ervoor staan. Iedereen die wil weten wat er tijdens



zo'n landelijk concours gepresteerd moet worden is van harte welkom om 11 uur in De Wiese. Voor de pauze speelt Caecilia, na de pauze Constantia. De orkesten horen na afloop graag van het publiek waar nog verbeterpunten liggen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

3 november: Danscafe van De Trossel

Wie herinnert zich niet de gezellige dansmiddag van de Trossel begin dit jaar? Die was top. Een goed idee om eens vaker te gaan dansen.

Zondagmiddag 3 november van 14.00 tot 16.00 uur opent het danscafé in de Wiese haar deuren. Je wordt verwelkomd met een drankje en de dj draait vrolijke muziek.

Dans weer eens een quickstep, rumba, Weense wals, of wat je maar wilt, verzoeknummers zijn welkom.



We hopen jullie allemaal op de dansvloer of gezellig meedeinend op je stoel te zien in het danscafé in de Wiese.

20 november: Inloopavond Agenda buitengebied

Op 10 december 2024 wordt in de Houtense gemeenteraad de eerste echte Houtense buitengebied Agenda ooit behandeld. De Agenda is een soort toetskader voor wenselijk en onwenselijke ontwikkelingen in het buitengebied en de kernen 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal en Wayensedijk en Oud-Wulven. De Agenda is opgesteld met behulp van input van bewoners en organisaties uit het buitengebied.



Nog nooit eerder is zo'n agenda gemaakt. Dat willen wij daarom vieren op 20 november 2024 in de Wiese. Komt u ook?

Programma

- 19.45 uur - Inloop
- 20.00 uur - Presentatie Agenda buitengebied (Pascal Ooms, SGP)
- 20.15 uur - Reactie van drie vertegenwoordigers uit de kernen van het buitengebied
- Uiterlijk 20:45 uur - In gesprek met elkaar onder genot van drankje

Voorlopige planning

- [Publicatie op Houten praat mee](#), medio november
 - Rondetafel-gesprek voor inbreng burgers en vragen raadsleden - 26 november 2024
 - Behandeling agenda in raad, 10 december 2024
 - Medio 2025 opstellen plan van aanpak buitengebied
-

De collectebus van Joost Kuijer

Beste dorpsgenoten,
Dank voor alle leuke reacties omdat ik de winnaar werd van "Heel het Eiland van Schalkwijk bakt". Geen Robert van Beckhoven hier... maar zo grappig hoe zoiets loopt in ons dorp. Het recept houd ik uiteraard voor mezelf. Ik kan wel verklappen, dat er gemengde noten in waren verwerkt en maple siroop om het smaakvol te maken.

Dit geeft mij direct de gelegenheid om aandacht te vragen voor [Parkinson](#). Ik wens dat er meer onderzoek kan plaatsvinden voor deze sluiptziekte die steeds vaker en onder jongere mensen voorkomt. Hoe meer onderzoek,



hoe beter we ons kunnen weren.

Daarom heb ik een persoonlijke collectebus, waarin al een enorm mooi bedrag door vrienden en familie is gedoneerd. Als je wilt, kun je [hier](#) ook een kleine bijdrage doneren. Dank je wel want het doet me goed dat er al zo'n mooi bedrag staat!

Een hartelijke groet van Joost Kuijer

Michielkoeken

Op vrijdag 25 oktober vieren we de Michieldag op basisschool de St. Michiel. Bij deze feestelijke dag horen natuurlijk de Michielkoeken! Dit zijn heerlijk verse speculaas-gevulde koeken van echte bakker Michel van het Oude Dorp.



De koeken zijn weer te bestellen en de opbrengst gaat naar de school, waar zij weer leuke activiteiten van gaan organiseren. De koeken worden per 4 stuks aangeboden, dit kost € 6,50.

Hoe kun je de koeken bestellen?

Stuur een berichtje/app naar Jessica (06-53616842). In dit berichtje vragen wij u, uw naam en adres door te geven en natuurlijk de hoeveelheid zakjes. Vervolgens sturen wij een betaalverzoek zodat de koeken betaald kunnen worden.

Op donderdagavond 24 oktober of vrijdagochtend 25 oktober komen wij de koeken langsbrengen. Indien u niet thuis bent zullen wij de koeken aan de deur hangen. Bestellen kan t/m vrijdag 18 oktober.

Wij hopen op een goede opbrengst!

Groetjes van de oudervereniging van de St. Michielschool



Rabo Clubsupport

IJsvereniging Ons Genoegen heeft dit jaar het mooie bedrag van Euro 616,10 uit de Rabo Clubsupport gekregen.

Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft bedanken voor de stem.

Ook andere Schalkwijkse verenigingen werden weer goed bedeed.

Donateursactie Caecilia

De enveloppen van de donateursactie van Muziekvereniging Caecilia zijn inmiddels in de brievenbussen beland. De eerste donaties zijn al binnen. Daar zijn ze blij mee bij Caecilia. Mocht u de envelop gemist hebben. U kunt ook gebruiken maken van de QR-code of het bankrekeningnummer NL60 RABO 0357 5021 75 t.n.v. Muziekvereniging Caecilia, Schalkwijk o.v.v. 'Donateursgeld'. De donateursbijdrage is 20 euro, maar ieder ander bedrag is ook van harte welkom. Alvast veel dank!

VV Schalkwijk blijft aan kop

Door een thuiszege op SVP heeft VV Schalkwijk de (met VVZ gedeelde) koppositie in de vijfde klasse behouden. De winnende treffer kwam na een half uur op naam van Vince Seelen die ook nog tegen een gele kaart opliep, evenals Rob Peek en Rick Vermeulen.

Komende zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Oranje Wit in Elst. Zal het team de opgaande lijn van ongeslagen wedstrijden kunnen vasthouden?



Ik geef de pen aan.... Loethe Olthuis

Zijn wij nog import? Vroeg ik aan wederhelft Ronald van Eijk, toen ik aan dit stukje begon. Ja, strikt gezien wel natuurlijk, maar na pakweg 25 jaar voelt Schalkwijk wel als ons thuis. Maar de eerste paar jaar? Dat was



wennen. Ik kwam uit de binnenstad van Delft, waar altijd iets te beleven viel: tussen de middag of 's avonds sprak je af met vrienden op een terrasje, er waren openluchtconcerten, een zaterdagse rommelmarkt, geweldige winkels en ik kende er massa's mensen. En toen naar de Spoordijk in Schalkwijk. Ik werk thuis. Als ik naar buiten keek kwam er iemand langs met een hond. Dan een half uur niks. Dan een fietser en ja: nog een fietser! Een auto. Niks. De postbezorger. Weer niks. De trein natuurlijk, elk kwartier, soms rammelde mijn toetsenbord. Geen winkel of terrasje, de Spar en De Ram moesten nog komen.



Voor Ronald was het anders. Hij kwam uit Voorburg, ook Randstad, maar ging overdag naar kantoor. En als hij 's avonds thuis kwam, genoot hij van dezelfde rust waar ik volslagen gek van werd. Mijn redding was de tuin, onze geweldige tuin, de reden dat we voor dit huis hadden gekozen. Zeker toen Ronald me twee mollige kippen cadeau gaf, die lekker los konden lopen. Mijn oude stadskat had het ook enorm naar haar zin in al die groene ruimte; al snel volgden er meer kippen, konijnen, nog een kat...

Maar eigenlijk waren het natuurlijk de mensen die het grote verschil maakten. We waren vastbesloten om in te burgeren: hup, met z'n tweeën de carnavalsvereniging in, een warm onthaal, dat we niet katholiek waren en pure noordelingen maakte niets uit. We leerden gaandeweg steeds meer leuke mensen kennen, geholpen door de 'natuurlijke nieuwsgierigheid' van de Schalkwijkers. Toen we onze moestuin gingen aanleggen kregen we moestuinvrienden, via de tentfeesten en alle andere dorpsevenementen leerden we nog meer dorpsgenoten kennen. En laat ik de Spar niet vergeten. Ik ontdekte al snel dat als ik haast had, ik beter naar Houten kon gaan, anders stond ik voor een brood al gauw een half uur te beppen...

Voelen we ons nu Schalkwijkers? Absoluut. Willen we terug naar de Randstad? Absoluut niet. Het is een voorrecht om in een dorp te wonen waar bijna iedereen jou kent (zelfs van naam, dat vind ik nog steeds ongelooflijk). Waar je overal veilig kunt wandelen, fietsen of paardrijden. Waar iedereen je groet (wel jammer dat Ronald nog slechter in namen is dan ik). Waar je tegenwoordig óók lekker op een terrasje kunt zitten en al je boodschappen lopend kunt doen. Waar je je, kortom, thuis voelt.

En die tuin? Die is de inspiratie voor mijn tuinboeken en mijn tuinrubriek in Trouw. En in mijn kookrubriek in de Volkskrant zet ik recepten met groenten uit de moestuin. Maar eerlijk gezegd: zonder Ronald waren we nooit zo ver gekomen. Met de tuin niet. Maar ook als Schalkwijkers niet. Voor mij is hij Schalkwijker nummer één.

Loethe Olthuis

80 jaar vrijheid - verhalen van lezers

"Free" op alle fronten

Mijn opvoeding heeft in de mooie Achterhoek in de jaren '60 plaatsgevonden. Mijn lieve ouders vonden het destijds belangrijk, dat wij ons als kinderen gedroegen volgens de 'voorgeschreven norm'.

Afgelopen zomervakantie ben ik vijf weken alleen als 64-jarige vrouw door voormalig West- en Oost Duitsland gaan fietsen; ik merkte een verschil in cultuur tussen West en Oost.



De vrouwen die ik in Oost Duitsland sprak, willen na mijn reisverslag graag eens hetzelfde uitproberen door een weekend alleen op stap te gaan. Ze vroegen of ze van mij inclusief fiets en bagage een foto mochten maken, zodat ze dit in gesprek konden laten zien. Zij willen dit ook, maar of ze het ook gaan doen, weet ik niet. Wel begrijp ik wat ze (mogelijk) weerhoudt: ze houden zich bezig met de mening van anderen. Mijn lieve vader (en niet alleen hij!) zou goedbedoeld z'n bedenkingen hebben bij mijn individuele fietsreis van 3100 km. Helaas is mijn lieve pa er niet meer; hij kan mij niet meer terugfluiten. Ik



heb mij 'free op alle fronten' gevoeld: authentiek en oprecht mezelf kunnen zijn! Zo zou het voor alle vrouwen, eigenlijk voor iedereen moeten zijn!

Anne de Groen
