



Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

Je vergeet soms een simpel woord op het boodschappenbriefje, terwijl complete zinnen een leven lang blijven hangen. Zoals bovenstaand citaat van H.M. van Randwijk; te lezen langs het Weteringsplantsoen in Amsterdam. Als beginnend pastor reed ik erlangs en tot nu toe cirkelt het citaat rond in het geheugen.

Geboren in de jaren '60 leek vrijheid in het westen vanzelfsprekend, de koude oorlog iets voor de geschiedenisboekjes, maar opeens bleek onze omgeving kwetsbaar. Oosterburen onder vuur. Van dag tot dag bombarderen de berichten onze veilige veste. Wat als...

Jaar in jaar uit appelleert het 4/5mei-comité aan de waarde van vrijheid. En hoe we er mee omgaan. De ene vrijheid loopt soms zomaar over de vrijheid van de ander heen; ik permitteer me wat ik wil. Jammer voor de ander...

Niet zwichten...

Wat is dat?

Hoe hou je het licht aan?

Niet mee lachen als er gepest wordt op de werkvloer, bijvoorbeeld.

Humor gebruiken om de kilte uit de meeting te halen.

Paulus schrijft in een brief aan de inwoners van de provincie Galatië: je bent tot vrijheid geroepen. Misbruik die niet voor jezelf en je eigen plezier alleen, maar dien elkaar in liefde.

Alle reden om nog eens extra uit volle borst, monarchist of republikein en wat er nog meer aan democratische vormen bestaat, te zingen

*Dat ik toch vroom (=dapper) mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.*

ds. Marius van Duijn

Nieuwe ambtsdragers

Regeren is vooruitzien.

En het stokje overnemen, is belangrijk.

Fijn als er weer anderen hun verantwoordelijkheid oppakken.

Wat is de kerk ons waard?

Hoeveel tijd mag het ons kosten?

Zo zouden we nog wel een uurtje door kunnen gaan met positieve of iets minder positieve wervingszinnnetjes voor het werk in de kerkenraad.

Feit blijft dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen.

Wie wil? Wie aarzelt, bellen kan altijd!

Lijnen voor de toekomst

Op de laatste gezamenlijke vergadering werd met vreugde geconstateerd dat er iets van gezamenlijkheid is; niet alleen in vergaderingen over, maar ook in het vieren met elkaar.

Sinds januari elke eerste zondag van de maand, wisselend in het ene dorp of het andere.

Dat levert uiteraard de vraag op: wat is het volgende? Waar gaan we de komende tijd over nadenken? Een vraag die niet alleen bij de kerkenraad leeft, maar links en rechts in het dorp ook wel overdacht zal worden.

We zijn benieuwd naar gedachten en gevoelens. Aarzelt u niet om eens te appen of af te spreken met mij als predikant. Ik hoor graag ideeën (en spui die ook graag ☺).



HEMELVAARTsdag-samen

Na de Corona-tijd (wat heet, we zijn wel optimistisch, maar in Amerika zie je nog allemaal kapjes en in Shanghai is nog volop quarantaine) kan er wat meer. Met de Parochie PJ23 en de hervormde gemeente van Honswijk tot 't Goy is overleg om een mooie samenzangdienst te maken voor Hemelvaart. Hoe precies, dat is nog even afwachten. Dat past ook wel bij dat feest. Ooit was het er opeens, Jezus weg uit hun ogen. Dus houdt de berichtgeving in de gaten.

ds. Marius van Duijn



Gezamenlijk

Koffieochtend EVA



In maart was Gerda Valster uitgenodigd om bij EVA te komen spreken. Omdat er toen veel afmeldingen waren is besloten deze ochtend te verplaatsen naar 11 mei. Gerda Valster komt nu dus op 11 mei naar Schalkwijk en spreekt over het thema "Sta op en schitter".

Gerda Valster woont in Houten, een positief christen met een warm hart voor pastoraat.

Ooit is zij op een vrouwenconferentie gegrepen om haar hart te volgen om spreekster te worden en vrouwen te bemoedigen over de liefde van Jezus. Gerda is een liefdevolle, warme en betrokken vrouw.

Wij zien er naar uit om naar haar verhaal te luisteren.

Iedereen is weer van harte welkom om 9.30 uur in de consistorie van de kerk in Schalkwijk en neem gerust iemand mee.

Gemeenteavond

Woensdagavond 18 mei 20.00 uur hebben we eindelijk weer een gemeenteavond in onze consistorie. Het kan en mag gelukkig weer na 2 jaar corona. We hebben met elkaar een hoop te bespreken dus hopen we op een goede opkomst.

Een aantal zaken die we met u willen bespreken zijn onder andere de gezamenlijke diensten met Tull en 't Waal, het herdenken van de mensen die zijn overleden, en veel andere zaken die spelen. Ook willen we graag u horen en spreken. Daarom zullen we ruim de tijd inruimen voor vragen en opmerkingen van uw kant.

Wij nodigen u dus uit en we zullen zorgen voor een kopje koffie met iets lekkers er bij. Wil je wel komen maar heb je geen vervoer, laat het ons dan even weten dan helpen we u er mee. Dus graag tot woensdag avond 18 mei.

Namens de Kerkenraad

Anton van Garderen

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen maand hebben wij een gezamenlijke vergadering gehad met beide kerkenraden.

de stille weekvieringen zijn geëvalueerd. Na twee jaar zonder stille weekvieringen kunnen wij terugkijken op mooie vieringen die goed bezocht werden.

Dominee Van Duijn heeft ons bijgepraat over zijn gesprek met een aantal dominees uit de regio. Er is onder ander besproken of er mogelijkheden zijn om met elkaar gezamenlijk zaken op te pakken. Denk hierbij aan thema avonden, speciale diensten zoals gezinsdiensten of Johannes de Heer diensten. Het was een oriënterend gesprek en dit zal zeker een vervolg krijgen.

Tijdens de gezamenlijke diensten willen wij in beide gemeenten voorlopig één keer per jaar het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

De website is online gegaan en deze is te vinden op

<http://www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl>

Op D.V. woensdag 18 mei hopen wij een gemeenteavond te houden. Agendapunten zijn o.a.: Viering bid- en dankdag, het beleidsplan en het gedenken van de overledenen.

Op Hemelvaartsdag zullen wij een gezamenlijke dienst houden met de Rooms Katholieke parochie en de gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk. De dienst zal gehouden worden in onze kerk.

Het derde ambtstermijn van Anton van Garderen loopt dit jaar ten einde. Hij is dus aftredend als ouderling kerkrentmeester. Hieronder in het kerkblad leest u hier meer over.

Verkiezing Ambtsdragers

Dit jaar is Anton van Garderen aftredend als ouderling-kerkrentmeester. Omdat hij in zijn laatste termijn zit is hij niet herkiesbaar.

De kerkenraad doet daarom een beroep op de gemeente om namen in te dienen voor geschikte kandidaten voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

Deze namen kunt u, schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba Jan Tuls tot maandag 9 mei.

U mag de namen ook mailen aan scriba@hervormdschalkwijk.nl

Dit kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. gemeente van Tull en 't Waal met de Ned. Herv. gemeente van Schalkwijk en 't Goy.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de plaatselijke diaconie.

Ieder jaar doen wij eenmaal een beroep op u voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Deze bijdrage is € 15,- per jaar.

Redactie : J.A. de Bruijn, Brink 16, 3998 JL, Schalkwijk, tel 06-20013978

email: kerkblad@hervormdschalkwijk.nl