

Liturgie

Voor de samenkomst van de gemeente
Tull & 't Waal en Honswijk en Schalkwijk en t'Goy
waarin belijdenis van het geloof wordt afgelegd door
Joël Jan Van der Vlist en Naomi Ruth Van der Vlist
zondag 7 mei. 10.00 uur vanuit Tull en tWaal
Voorganger: ds. Gertjan Glismeijer en Ds. Marius v Duijn.

Welkom & Mededelingen

Hemelhoog 429

1. Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

2. En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij Zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein: Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Johannes 10:14

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.

Hemelhoog 428

Refrein: Jezus is de goede herder
 Jezus Hij is overal
 Jezus is de goede herder
 Brengt mij veilig naar de stal

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
 en je bang in 't donker bent
 denk dan eens al die schaapjes
 die de Heer bij name kent.

Refrein

2. En wanneer je soms alleen bent
 en je hart is vol verdriet
 denk dan aan de goede herder
 Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Refrein

Gebod; Samenvatting en de Tien Geboden

Hemelhoog 629

1. Heer ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij.
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
 Want Heer ik heb ontdekt,
 dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken
 voor de kracht van uw liefde

Refrein: Houd mij vast,
 laat uw liefde stromen.
 Houd mij vast,
 heel dicht bij uw hart.
 Ik voel uw kracht
 en stijg op als een arend:
 dan zweef ik op de wind,
 gedragen door uw Geest
 en de kracht van uw liefde.

2. Heer kom dichterbij,
 dan kan ik uw schoonheid zien
 en uw liefde voelen, diep in mij.
 En Heer, leer mij U wil
 zodat ik U steeds dienen kan
 en elke dag mag leven
 door de kracht van uw liefde.
 Refrein

Gebed

Belijdenis van het geloof

Laten wij hen toezingen Psalm 134: 3 uit de Oude Berijming.

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
 Zijn gunst uit Sion u bestraal';
 Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
 Looft, looft dan aller heren HEER

Gebed

Schriftlezing Jozua 1:1-9
 1 Tim. 6:11-16

Psalm 139: 1, 2 en 14

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mijn wegen zoals Gij ?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
 toch open voor uw aangezicht.
 Toets mij of niet een weg in mij
 mij schaadt en leidt aan U voorbij.
 O God, houd mij geheel omgeven,
 en leid mij op den weg ten leven.

Preek: Belijden en strijden

Psalm 27: 1 en 4

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
 Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
 Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
 Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
 Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
 mijn tegenstanders beten in het zand.
 Al smeedt een machtig leger een complot,
 ik weet mij veilig in de hand van God.

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden;
 Schiet mij te hulp, ik ben in doodsgevaar.
 Mijn tegenstanders kennen geen genade,
 ze zijn gemeen en onberekenbaar.
 Moest ik de goedheid missen van de HEER,
 waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer!
 Vertrouw de HEER, wees sterk en wanhoop niet.
 Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem ziet.

Dankzegging en voorbede

In deze belijdenisdienst belijden wij ook samen het geloof

Psalm 68:7

7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de Heere Heere doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

Zegen**Wilhelmus vers 1 en 6**

1 Wilhelmus van Nassaue,
 ben ik van Duitschen bloed,
 den vaderland getrouwe,
 blijf ik tot in de dood.
 Een prinse van Oranje,
 ben ik vrij overveerd,
 den koning van Hispanje,
 heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwe,
zijt Gij o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tyrannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwond.

Na de dienst is er koffie in het gebouw

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

voor Tull en 't Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407

voor schalkwijk : <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945>