

## Lied

In bidden en in smeken, maak onze harten één  
Wij hunkeren naar een teken, o laat ons niet alleen  
De Heiland is getreden, aan 's Vaders rechterhand:  
Wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand.

Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij,  
Voor wie verweesd hier treuren is Jezus' hulp nabij.  
Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd,  
de Geest zal ons bewaren, de Geest die troost en leidt.

## Korte meditatie bij de lezing

### Gebed – Stil gebed – Onze Vader

### Wegzending en zegen

#### Slotlied:

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie nu en immer meer.  
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind  
en zegt telkenkere: "Christus overwint."  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

# Hemelvaart, 9 mei 2024



*En zij gingen op weg om overal  
het nieuws bekend te maken.  
(Marcus 16:20)*

### gezamenlijk ochtendgebed Brinkkerk, 10.00u

RK en Prot. geloofsgemeenschappen Schalkwijk, Tull en 't Waal

Voorgangers: ds. Marius van Duijn, Antoine de Haan  
Orgel: Johan de Bruijn

## Welkom en begroeting

### Openingslied Psalm 65

1. De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

6. Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

### Gebed om ontferming

#### Lezing: Lucas 24; 36-53 (NBV vertaling)

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.'  
Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.' Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.  
Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.  
Hij zei tegen hen: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.' Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  
Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt

ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.  
Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

### Lied

Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen.  
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind,  
te veel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Als is Hij opgenomen, houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.  
Wij leven en vertrouwen, tot wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

#### Lezing: Marcus 16,15-20:

En Jezus zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'  
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.