

Liturgie voor de samenkomst in Schalkwijk
van de Hervormde gemeenten van Schalkwijk - 't Goy en
Tull en 't Waal - Honswijk,
Zondag 25 augustus 2024, Voorganger: Ds. T. Wegman

*We starten de week met de Eredienst,
in onderlinge verbondenheid.
Moge de echo hiervan de hele week doorklinken!*

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 84:1 en 4

- 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijn en leven doet.
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
 Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
 tot zij Jeruzalem betreden,
 waar alle pelgrims binnengaan
 om voor Gods aangezicht te staan.
 Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
 Verhoor mij, God van Israël,
 die alles leidt naar uw bestel.

Stil gebed

Votum en groet

Introïtustekst Psalm 19:1

'De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspannel roemt het werk van Zijn handen.'
God spreekt in de natuur zonder woorden. De stille schoonheid van de schepping vult de
aarde. We zingen ervan in Psalm 19:1 en 6.

Zingen: Psalm 19:1 en 6

- 1 De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer
 Hem, die 't heelal volbracht.
 De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag,
 de nacht meldt het de nacht.
 Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord
 een wijd verbreide mare.
 Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidd
 hetgeen zij openbaren.

- 2 God heeft de tent gemaakt, / waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad / het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held / die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor / de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Evangelische leefregels uit Romeinen 12:9 t.m. 21

- 9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toedeedaan.
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.'
20 En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.'
21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen: Op Toonhoogte 355:1,2,3 en 4

- 1 Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.
- 2 Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.
- 3 Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon –
hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

- 4 Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen:

Lezing 1: Ezechiël 2:1 t.m. 7 (NBV21)

- 1 Ik hoorde een stem, die tegen mij zei: 'Mensenkind, kom overeind, dan zal Ik met je spreken.'
- 2 Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer overeind deed komen, en ik hoorde dat er opnieuw tegen mij werd gesproken:
- 3 'Mensenkind, Ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen Mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen Mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan.
- 4 Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur Ik jou. Je moet tegen hen zeggen: "Dit zegt God, de HEER ..."
- 5 En of ze nu horen willen of niet-het is immers een opstandig volk-,ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest.
- 6 Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn.
- 7 Je moet hun laten weten wat Ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn.

Lezing 2: 2 Kor. 12:1 t.m. 10 (NBV21)

- 1 Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer schenkt.
- 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd-in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.
- 3 Maar ik weet dat deze man-in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen-
- 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die geen mens kan en mag uitspreken.
- 5 Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden.
- 6 En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet,
- 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.
- 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging.
- 9 Zijn antwoord was: 'Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.' Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
- 10 Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Zingen: Lied 1:1,2,3 en 4 (Liedboek 1973)

- 1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
- 2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- 3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
- 4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 12:9a:

“Zijn antwoord was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ “

Thema: ‘Geen overwinning zonder strijd’

Zingen: Op Toonhoogte 149:1 en 2

- 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
- 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Collecte

Dankgebed, voorbeden

Zingen: Lied 481:1,2,3 en 4 (Liedboek 1973)

- 1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
- 2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
- 3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
- 4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen

De Diaconie collecte is bestemd voor de Diaconie
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende nummers:

Diaconie:

Bankrekeningnr. is: NL39 RABO 0357 5011 95, tnv Diaconie, Schalkwijk
Bankrekeningnr. is: NL91 RABO 0357 5510 87, tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij:

Bankrekeningnr. is: NL79 RABO 0357 5021 24, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk
Bankrekeningnr. is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij, Tull en 't Waal

U kunt onze dienst beluisteren:

voor Schalkwijk en Tull en 't Waal op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407