

Liturgie

Voor de samenkomst van de gemeente
Tull&'t Waal en Honswijk,
Zondag 18 sept.. 10.00uur Voorganger: Harrie van Toor

Afkondigingen.

Aanvangslied: Morgenlicht

In de stilte van de morgen,
als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten
en de zon voel door de ruiten.

In de stilte van de morgen,
als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint,
bid ik dat uw liefde wint
in wat ik doe vandaag

In de stilte van de morgen
ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen;
U zult altijd voor mij zorgen.

In de stilte van de morgen
nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart,
overstem wat mij verwacht.
Heer, maak mij tot uw thuis.

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.

In de stilte van de morgen
zing ik: Heer, U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven
in uw plannen hebt geweven?

In de stilte van de morgen
leg ik alles voor u neer.

Al mijn zorgen en mijn zonden

houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht

Votum

Gezang 328: 1, 2 en 3

1 Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Leefregel (Romeinen 12:9-12)

Psalm 27: 1 en 7 – Oude Berijming

1 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood.
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen.
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen,
En aanrukt om zich met mijn vlees te voen.
Stiet zelf dit rot,dat mij benauwt en haat,
Den voet en viel, omdat het God verlaat.

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
 Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
 Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed!
 Hij is getrouw, de bron van alle goed.
 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Marcus 6:1-6

Hemelhoog 278

1 Het woord van God brengt goede vruchten voort,
 In ieder mens die luistert naar uw woord;
 Rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
 Het keert niet onvervuld terug.

2 Beproof mijn hart dat voor u openligt;
 Niets is verborgen voor uw aangezicht.
 Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
 Moet zwijgen als U tot mij spreekt.

3 De stem van liefde die in stilte spreekt;
 Een woord van wijsheid dat mih richting geeft.
 De Geest die troost en mij in waarheid leidt,
 Diep in mijn hart uw woorden schrijft.

4 O levend brood dat al mijn honger stilt,
 Waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
 Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
 Is Christus die ik toebehoor.

Verkondiging

Hemelhoog 295

1 Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
 Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
 Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
 Leid m'op de eeuw'ge weg,
 Heer, maak mij vrij!

2 O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
 Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
 Doop mij met vuur,
 opdat 'k mij niet meer schaam.
 'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.

3 Zie Heer, hier ben 'k,
 maak mij een vat voor U,
 woon in mijn hart,
 vernieuw het, doe het nu.
 Verbreek mijn wil,
 maak m' ook van hoogmoed vrij.
 'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

Dankgebed en voorbede

Gezang 481 vers 1, 3 en 4

1 O grote God die liefde zijt,
 o Vader van ons leven,
 vervul ons hart, dat wij altijd
 ons aan uw liefde geven.
 Laat ons het zout der aarde zijn,
 het licht der wereld, klaar en rein.
 Laat ons uw woord bewaren,
 uw waarheid openbaren.

3 Leer ons het goddelijk beleid
 der liefde te beamen,
 opdat wij niet door onze strijd
 uw goede trouw beschamen.
 Leg ons de woorden in de mond
 die weer herstellen uw verbond.
 Spreek zelf door onze daden
 van vrede en genade.

4 Wij danken U, o liefde groot,
 dat Christus is gekomen.
 Wij hebben in zijn stervensnood
 uw diepste woord vernomen.
 Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
 en het wordt overal volbracht
 waar liefde wordt gegeven,
 wij uit uw liefde leven.

Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
 Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

voor Tull en 't Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407