

Liturgie

Voor de samenkomst van de gemeente Tull&'t Waal en Honswijk
Zondag 12 juni. 10.00uur Voorganger: Ds. Leendert Jan van Lingen

Welkom en mededelingen

Welkom & mededelingen

Hemelhoog 391

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Stilte, bemoediging en groet

Kyriegebed

Gezang 237

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Wetslezing: Romeinen 12: 1-8

Psalm 19: 1, 2

1 De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
De nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
koor toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2 God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt
roept hij de nieuwe morgen;
Hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Gebed om de Geest

Lezing: 1 Korinthe 12: 4-11

Kinderlied Hemelhoog 110

Dit is m'n hand en dat m'n voet
 'k Heb ze allebei nodig
 Waar moet ik heen als héén het niet doet
 Niets is er overbodig
 'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
 En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
 Hand voet knie oog oor neus keel
 Alles is nodig niets teveel
 Alles is nodig niets teveel

M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
 Ik heb jou niet nodig
 Stel je es voor dan ging het niet goed
 Niets is er overbodig
 Want al kan ik met m'n handen ballen
 Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
 Hand voet knie oog oor neus haar
 Alles is nodig voor elkaar
 Alles is nodig voor elkaar

Ik ben de hand, en jij de voet,
 we zijn allebei nodig.
 Wat ik niet kan, kan jij juist goed,
 niemand is overbodig.
 Jij bent gemaakt om mee te spelen,
 te lachen en te huilen
 en alles mee te delen ...
 Niemand is minder, niemand is meer,
 ieder is nodig bij de Heer.
 Ieder is nodig bij de Heer.

Verkondiging:

Gezang 247

1 De Geest des Heren heeft
 een nieuw begin gemaakt,
 in al wat groeit en leeft
 zijn adem uitgezaaid.
 De Geest van God bezielt
 wie koud zijn en versteend
 herbouwt wat is vernield
 maak een wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
 hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Gebeden

Gezang 437

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

De directe link naar onze eigen kerk voor een uitzending is:
voor Tull en 't Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407