

Liturgie

Voor de dienst van de gemeente
Tull & 't Waal en Honswijk en Schalkwijk en t'Goy
11 mei. 10.00 uur vanuit Tull en tWaal
Voorganger: Ds. Jan Riemersma

We starten de week met de Eredienst,
in onderlinge verbondenheid.
Moge de echo hiervan de hele week doorklinken!

Welkom en mededelingen**Ps. 149: 1, 3**

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht

Ps. 150: 1

1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Wet:

Gez. 289: 1, 2

1 Morgenglans der eeuwigheid,
 licht aan 't eeuwig Licht ontogen,
 stel ons deze ochtendtijd
 uwe heerlijkheid voor ogen,
 en verdrijf door uwe macht
 onze nacht!

2:Laat als milde morgendauw
 uw genade tot ons komen
 en de dorstige landouw
 van ons leven overstromen,
 ja, verkwik ons door uw troost
 onverpoosd.

Schriftlezing: Joh. 21: 1 t/m 4 15 t/m 17**Ps. 139: 1, 2, 14**

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mijn wegen zoals Gij ?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
 toch open voor uw aangezicht.
 Toets mij of niet een weg in mij
 mij schaadt en leidt aan U voorbij.
 O God, houd mij geheel omgeven,
 en leid mij op den weg ten leven.

Preek**Ps. 116: 1, 6, 8**

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven ?
Ik heb de kelk van 's Heeren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Dankgebed

Hemelhoog 627: 1, 2

1 Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe

2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Zegen

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

De directe link naar een uitzending is: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407