



# Orde van dienst

voor de samenkomst op  
zondag 10 september 2023  
Hervormde kerk te Schalkwijk,

waarin Geke van Garderen  
belijdenis van het geloof doet.

*Strijd de goede strijd van het geloof.  
Grijp naar het eeuwige leven,  
Waartoe u ook geroepen bent en  
de goede belijdenis afgelegd hebt  
voor vele getuigen.*

*1 Timoteüs 6 vers 12*

Voorganger: ds. Marius van Duijn  
Ouderling van dienst: Jan Tuls  
Diaken van dienst: Henny de Gier:  
Orgel: Johan de Bruijn  
Piano: Daniëlle Homans,

## Welkom en mededelingen

**We zingen** Psalm 84 *Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer*

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn Koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

## Moment van stilte, bemoediging en groet

**We zingen** Opwekking 815: *Vul dit huis met uw glorie...*

Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid  
Want alles is door U  
En alles is tot U  
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid  
Want alles is door U  
En alles is tot U  
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

[Chorus]  
Heilig, heilig  
Heilig is de Heer  
Jezus is koning  
Breng hulde, geef Hem eer

[Verse]  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid  
Want alles is door U  
En alles is tot U  
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

## Leefregel

**We zingen** Psalm 86 vers 4 *Leer mij naar uw wil te handlen*

4. Leer mij naar uw wil te handlen,  
laat mij in uw waarheid wandlen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uw naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.

## Gebed

**We lezen uit de Bijbel:** Mattheüs 5: 13-16

**We zingen** Opwekking 281 *Als een hert dat verlangt naar water...*

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbedding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,  
aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

## Verkondiging

**We zingen** Gezang 481 vers 1, 2 en 4 *O grote God die liefde zijt*

1. O grote God, die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.
4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

# Openbare geloofsbelijdenis

Inleidende woorden.

Geke leest haar 'getuigenis' voor.

Jezus Christus heeft gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.

Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem.

Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. Wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en wijsheid.

Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen. De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart verheugt. Zo zijn wij één met Hem en met elkaar. Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten.

### **Belijdenis** (hardop door iedereen die dat wil)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen;

vergeving van zonden;

opstanding van het vlees;

en een eeuwig leven.

Amen.

### **Geloften**

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?

Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en, met de

gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Gerritje Lambertje van Garderen: wat is daarop jouw antwoord?

Knielen: Wees gezegend met de gave van de Heilige Geest.

## **Tekst**

### **Welkom**

Strijdt de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven, waartoe u geroepen bent en waarvan u in aanwezigheid van velen een krachtig getuigenis hebt afgelegd. Uit kracht van de doop en de belijdenis die u uitgesproken heeft, welkom als lid van de wereldwijde kerk van Christus, welkom aan de tafel van de Heer. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid.

### **Vraag aan gemeente**

Gemeente van Jezus Christus, ik verzoek jullie te gaan staan.

We hebben de belijdenis van onze zuster gehoord. Daarom vraag ik jullie: willen jullie Geke, die met ons één is in de Heer, in uw hart en gebed dragen en met liefde en zorg omringen, opdat wij samen met en aan elkaar mogen groeien in de liefde van God.

Wat is daarop jullie antwoord: ja, dat willen wij.

### **Toespraak door ouderling**

**We zingen**    Gezang 456 *Zegen..*

1.    Zegen haar Algoede,  
      neem haar in uw hoede  
      en verhef uw aangezicht  
      over haar en geef haar licht.

2. Stort op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God uw naam ter eer!

## **Dankgebed en voorbede**

**We zingen** Gezang 477 vers 1 en 2 *Geest van hierboven*

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

## **Zegen**