



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad oktober 2024



Meditatiefje

Een collega (elders in het land) werd vorig jaar getroffen door een ernstige ziekte. Een goed jaar later kwam z'n overlijden; een *goed* jaar, ondanks de heftigheid van de rotkwaal die z'n lichaam sloopte. Vriendelijk ontving hij mensen, met de laatste krachten organiseerde hij nog eenmaal een samenzijn met de gemeente op zondagmorgen. Tijd om vaarwel te zeggen.

Mij trof het gedicht (van *Johannes van het Kruis, een 16de-eeuwse Spaanse mysticus, dichter en leraar*) op de liturgie, dat ik bij deze met u deel.



Een grote liefde wacht mij

Wat er gaat gebeuren aan de andere kant,
wanneer alles voor mij zal tuimelen in de eeuwigheid,
ik weet het niet!

Ik geloof, ik geloof alleen
dat een grote liefde mij wacht.

Ik weet echter wel dat ik dan, arm en berooid,
het gewicht van mijn leven door God zal laten dragen,
maar denk niet dat ik dat uit wanhoop doe.

Nee, ik geloof, ik geloof stellig
dat een grote liefde op mij wacht.

Nu mijn uur nabij is
dat de stem van de eeuwigheid
mij uitnodigt door de poort te gaan,
zal ik, wanneer ik die stap van de dood zet,
nog sterker geloven, wat ik altijd geloofd heb.

Gaandeweg loop ik naar een liefde,
ik strek mijn armen uit naar zijn liefde,
zachtjes daal ik af in het leven.

Als ik sterf, huil dan niet, liefde neemt mij vredig op.

Als ik bang ben - en waarom niet? -
herinner mij er dan telkens aan, eenvoudigweg,
dat een grote liefde op mij wacht.

Mijn Verlosser zal voor mij de poort openen
naar de vreugde, naar zijn licht.

Ja, Vader, zie ik kom naar U.

Als een kind, zo stort ik mij in uw liefde,
uw liefde die mij wacht.

ds. Marius van Duijn



Langs Kanaal en Lek

Bijbelstudie

De zomer is weer voorbij; tijd voor de Bijbelstudie. Dit najaar hebben we gekozen voor het boekje *'Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd.'*

Een pittige vraagstelling als je de actualiteit van de krant er bij houdt. Hoe zit het met geweld in de Bijbel en hoe kijk je naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Voor wie nieuwsgierig is en (voor het eerst) mee wil doen. De consistorie in Schalkwijk zit nog niet vol en was dat wel zo, dan gingen we in de kerk zitten.

In verband met het Dorpsgesprek over de Michaelkerk op 16 oktober in de Wiese, is de eerstvolgende **Bijbelkring vervroegd naar 9 oktober.**

DE DROOM VAN SCHALKWIJK

De eerste schop in de grond is alweer even geleden, de plannen al van veel langer datum en de droom dateert van nog verder. En deze droom komt uit.

Wie over de Lange Uitweg rijdt -en wie doet dat niet- heeft het gebouw zien groeien.

Nog even en de nieuwe bewoners arriveren; hopelijk ook genoeg mensen die zorg kunnen geven.

Met stenen bouwt men een huis, met liefde een thuis. Nou, dit huis is al met liefde gebouwd, dus dat belooft wat voor de toekomst.

Fijne tijd voor wie er komt en gaat.

Gelukkig heeft de TV een uitknop, kun je de krant omdraaien en kun je je mobiel op stil zetten... maar toch, het nieuws blijft zich aan je opdringen. Of anders gezegd: het oude liedje van haat en jihad. We houden ons hart vast over verdere escalatie.

En dan zijn er nog de gebieden die de voorpagina en het acht uur Journaal niet halen, maar waar de spanning ook heftig is.

Zal er ooit vrede zijn? Een wereld zonder pijn?

Een oude profeet houdt de hoop gaande, Jesaja; er komt een tijd, dan zal niemand meer het leger in hoeven, wapens worden gebruiksvoorwerpen.

Was het maar al zover!

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA koffie-ochtenden

Woensdag **9 oktober** staat de eerste EVA ochtend van het seizoen gepland.

De ochtend staat vooral in het teken van onderlinge ontmoeting.
Gezellig na de vakantieperiode met elkaar bijpraten en het nieuwe seizoen doorspreken.
Nog nooit geweest? De start van het nieuwe seizoen is een mooi moment om eens kennis te maken. U/ jij bent van harte uitgenodigd.
De koffie is klaar om 9.15 uur en om 9.30 willen we beginnen.
Iedereen van harte welkom in de consistorie van de kerk in Schalkwijk.
Arja en Marian

Bijbelkring en Gebedskring

Zie het berichtje **Bijbelstudie** in het hoofdstuk **Langs Kanaal en Lek**.
Voor de Gebedskring is nog geen rooster opgesteld.



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad

De **kerstsamenzang** zal dit jaar op 22 december 2024 om 15.00 uur plaatsvinden in de Rooms Katholieke Michael Kerk.

Het lukt Henny de Gier helaas niet om de traditionele **kerstmaaltijd** te organiseren. Het zou jammer zijn als deze traditie dit jaar geen doorgang kan vinden. Er wordt gezocht naar mensen die de organisatie op zich willen nemen. Graag contact opnemen met Henny.

Binnenkort hoopt de **brinkmarktcommissie** bij elkaar te komen en zal er worden nagedacht over de organisatie van de Brinkmarkt 2025.

Ambtsdragers

Dankbaar kunnen wij meedelen dat Antoinette de Bruijn haar beroep in het ambt van ouderling heeft aangenomen. De bevestiging van Antoinette als ouderling en de herbevestiging van Henny de Gier als diaken zal plaatsvinden op DV zondag 6 oktober. Jan Tuls zal dezelfde zondag na 12 jaar afscheid nemen van de kerkenraad.
Er is nog steeds een vacature voor ouderling die nog niet ingevuld is.

Van de Kertkrentmeesters

De pastorie.

Op dinsdag 17 september was het zover. De grote schoonmaakdag in de pastorie. Onder de bezielende leiding van Henny de Gier, gingen Jacob en Ellen Batema, Adrie Berlang, Ds. Marius van Duijn en George van Doorn vrolijk aan de slag met stofzuiger, spons, zeem, vaatdoek, etc. En aan het eind van de dag was de pastorie weer om door een ringetje te halen.

De verwachting was dat de promovendi van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) begin oktober de pastorie in zouden trekken. Dat is helaas niet gelukt, omdat de vergunning (voor zgn. meervoudige bewoning) door de PThU laat was ingediend bij de Gemeente Houten. Inmiddels is dat wel gedaan. Normaal gesproken is de doorlooptijd ervan ca. 4-8 weken. Dus eind oktober of uiterlijk in november hopen we de gasten dan eindelijk te kunnen verwelkom.

De laatste werkzaamheden in de achterkamer (laminaat leggen) en het opknappen van de serre hopen we voor de komst van de gasten ook af te kunnen ronden.

Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet!

Het kerkgebouw.

Vorig jaar is er een inventarisatie geweest van de onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw in de periode 2025-2030. Deze inventarisatie en daarbij behorende calculatie van de kosten, was nodig voor de aanvraag van (SIM) subsidie bij de overheid. De totaal geschatte onderhoudskosten waren geschat op totaal € 73.893,00.

We zijn dankbaar dat deze Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) 2025-2030 onlangs aan de Hervormde gemeente van Schalkwijk en 't Goy is toegewezen. Het toegewezen subsidiebedrag bedraagt 60%, dus € 44.335,80. Het resterende bedrag (bijna € 30.000,00) dient dus door onze gemeente zelf te worden opgebracht.

De onderhoudskosten bestaan o.a. uit schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde (inclusief steigerbouw), vervangen van enkele ruiten, het vervangen van al het stopverf van de stalen ramen, diverse werkzaamheden aan dakgoten en hemelwaterafvoeren, partieel opknappen van metsel-, voeg- en tegelwerk in en buitenom de kerk, het treffen van de verplichte veiligheidsvoorzieningen voor de inspectie van het dak, het plaatselijk bestrijden van houtborende insecten en enkele stukadoors- en andere kleine andere werkzaamheden. Kortom genoeg te doen.

We beginnen in 2025 met de eerste werkzaamheden. Wellicht kunnen we een aantal eenvoudige werkzaamheden met behulp van vrijwilligers zelf uit te voeren.



Tull en 't Waal en Honswijk

Kwartaalcijfers van de collecten van het 3e kwartaal

21 juli	Global rise	€ 52.50
04 aug	St de Herberg	€ 44.15
18 aug	Transworld radio	€ 40,-
01 sept	Mercy ships	€ 124.50
	Gr Corina Huiden	



Berichten

Goed leven?!
Precious Women Vrouwendag

Kom...
Luisteren, zingen, ontmoeten
en kiezen uit workshops

Opstandingskerk Houten
Het Kant 1, 3995 DZ Houten

Kosten €30 inclusief lunch
Meer informatie op:
preciouswomenhouten.nl

Scan de QR-code en haal snel jouw
tickets!



Precious Women

f @preciouswomenhouten
@preciouswomenhouten

Inloop 9.15
Einde 16.00
19
oktober

Interkerkelijke leeskring

Ook dit jaar hebben we in Houten weer een interkerkelijke leeskring. We beginnen met een aantal avonden over het boek "**Kleiner geloof, grotere God**" van Samuel Wells. In dit boek gaat de schrijver in een aantal hoofdstukken in op de sceptische vragen die buitenstaanders aan gelovigen stellen. "Er zijn redenen te over", zo schrijft hij, "om geen christen te willen zijn, en toch ben ik er één". En ik geloof dat we om het te worden, of te blijven, niet de redelijke en wijdverbreide overtuigingen die ingaan tegen het christendom moeten negeren of naast ons neerleggen, maar de confrontatie met die overtuigingen moeten aangaan en ze stuk voor stuk zien als een geschenk van een kritische vriend". Het antwoord ligt volgens hem niet in een luidruchtiger geloof dat de huidige scepsis overstemt; nee, het schuilt in een bescheidener geloof dat naar een grotere God wijst.

We willen **1 keer per 4 weken** bij elkaar komen om een hoofdstuk te bespreken op een **donderdagavond van 19:45 tot 21:30** in de Sionkerk in Houten. Geïnteresseerd? Meld je aan! De eerste avond is al geweest, op 26 september, maar je kunt gewoon aansluiten op 24 oktober. We zullen dan hoofdstuk 2 van het boek bespreken.

Peter Fokker en Krijn de Jong



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr Johan de Bruijn M 06 20013978
scriba@hervormdschalkwijk.nl
Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329
jokevandereijk@gmail.com
Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140
m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal
Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.