



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk  
&  
Schalkwijk en 't Goy

## Kerkblad november 2024



### Meditatiefje



*Een zwervende Arameeër was mijn vader*  
Deuteronomium 26 vers 5

Van politiek heb ik geen verstand; uiteraard wel een mening zoals alle medelanders. Hoe kabinet&critici het migratievraagstuk aanpakken (dat zou al heel wat zijn), is dus niet aan mij.

Wat ik tussen al die woorden van volksvertegenwoordigers die schermen met onze joods-christelijke achtergrond als theoloog mis, is de aandacht voor juist die teksten uit onze traditie, die over vreemdelingen gaan. Ze zouden het debat volgens mij verder brengen.

Zoals bovenstaande tekst uit Deuteronomium: *mijn vader was een zwervende Arameeër*. Een soort oer-belijdenis van Israël, als ze een nieuwe wereld mogen betreden; wij zijn hier niet op land dat van ons *is*, maar dat ons *gegeven* is.

Ooit vertrok Abram uit Oer en sindsdien zingt de gemeenschap der gelovigen steeds hetzelfde liedje: Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem.

Israël en in haar voetspoor de christelijke kerk, heeft iets met vreemdeling-zijn. Dat is uiteraard wat anders dan vreemd doen.

Het raakt aan een heel diep besef: ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Ons huis staat niet in de klei of welke grond dan ook. In de toekomst ligt ons thuis.

Kijken we wellicht toch anders naar de zogenoemde crisis.  
Meer als een kans dan als een klaagzang.

Met een gebed dat in liedje van vader Abraham het vervolg is: breng ons saam met uw ontheemden, in een nieuw Jeruzalem.

Stad van de volkeren, Gazanen en Israëli in de eerste plaats (die zijn al in de buurt).  
Komend van allerwege, met welke naam ook genoemd.  
Op weg naar de stad van de God van alle verenigde naties.

Deuteronomium 26.

In andere vertalingen lezen we; een verloren Syriër, ein heimatloser Aramäer. Je ziet het voor je gebeuren bij de grenscontroles; un Araméen qui allait d'un endroit à un autre, van de ene plek naar een andere.

Mettertijd wordt de lijst van landen en volken langer.

Hoogste tijd om iets aan de crisis te doen.  
Gelukkig kan dat vaker dan bij de stembus.  
Elke keer als we instemmen met het verlangen:  
o God, breng al uw kind'ren thuis.

*ds. Marius van Duijn*



## **Langs Kanaal en Lek**

Ook als het donker is vanwege verdriet, straalt het licht van God. In de christelijke traditie (Sinterklaas overleed op 6 december, daarom is het feest op de 5<sup>e</sup>) werd de sterfdag iemands geboortedag genoemd. Je sterft naar het leven toe; een nieuwe dag waarop je opstaat in een nieuw bestaan. We wensen Johan en zijn gezin de troostvolle nabijheid van God, nu het stil wordt in de Vechtpolder 37.

We leven langs de Waalseweg en op de Brink als kerk niet op een eilandje. Daarom was het goed om bij de burens op de koffie te zijn, toen daar een gesprek gaande was over de toekomst van de Michaëlkerk. Een dorpsgesprek! Want zo klonk het: we hebben als dorp samen de schouders onder de kerkbouw gezet, dan gaan we ook als dorpsgenoten het gesprek aan over een hernieuwde toekomst.  
Benieuwd wat er in alle gesprekken boven tafel komt.

Marius van Duijn, VDM



## **Gezamenlijk**

### **EVA koffie-ochtenden**

Inmiddels zijn we weer gestart met een nieuw EVA seizoen. We keken terug in onze archieven en zagen dat we gestart zijn in 2001. Al bijna 24 jaar komt er elke 2e woensdagochtend van de maand een groep vrouwen bij elkaar.

Eerst ontmoetten wij elkaar in de huiskamer, later werd het de consistorie van de kerk in Schalkwijk. Eerst hadden wij een samenwerkingsverband met Werkhoven, later werd dat Tull en 't Waal. Eerst hadden wij een bestuur bestaande uit 4 of 5 vrouwen later werd de

EVA voortgezet door telkens een koppel van 2 vrouwen. Wij zijn dankbaar dat beide kerkenraden het vrouwenwerk in de gemeenten ondersteunen. Maar natuurlijk zijn wij vooral blij en dankbaar met de bezoeksters. Want zonder bezoeksters is er geen bestaansrecht meer voor de EVA. En hoe fijn is het als wij bij de start van het seizoen weer een nieuw gezicht mogen verwelkomen!

Woensdagochtend 13 november komen wij weer bij elkaar. Dit keer hebben we een themaochtend. Gretha zal de ochtend voorbereiden. En denk je nu: ik zou graag eens deelnemen maar ben ik niet te jong of te oud? Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, aarzel niet, kom gewoon eens gezellig de sfeer proeven.

Iedereen is van harte welkom. De koffie is klaar om 9.15 uur en om 9.30 uur willen we beginnen.

Tot ziens,

Arja en Marian

### **Bijbelkring**

Dit seizoen laten we ons leiden door het boekje "is dit onze Vader"

Het begin gaat o.m. over de oorlogen die gevoerd werden in het oude testament. Ook Israel moest vaak oorlog voeren. Opvallend is wel dat God daar strikte regels voor bepaalde en dat het ook niet de oorlog van Israel was, naar een oorlog van God. Uiteraard snappen we daar niet alles van, maar het geeft wel meer inzicht in het gebeuren en het helpt ook wel om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie. Ook al begrijpen we veel dingen ook weer niet.

Iedereen is van harte welkom, ook als je er gewoon is één keer bij wil zijn.

De volgende avonden staan gepland op woensdag 13 en 27 november.

### **Gebedskring**

Ook hiermee zijn we weer gestart. Wij richten ons vooral op onze beider gemeenten, maar we denken ook aan alle nood in de wereld.

En niet alleen nood, we hebben ook veel te danken voor wat we gekregen hebben.

In november hopen we op de 27<sup>e</sup> weer bij elkaar te komen.

### **Diaconie gezamenlijk**

Zondag 3 november en op dankdag 6 november willen we weer voedsel inzamelen voor de voedselbank. Jammer dat het nodig is, maar het is wel belangrijk. De collecte in beide diensten is ook bestemd voor de voedselbank.

Zij geven aan dat ze het volgende wel of niet kunnen gebruiken.

De nadruk ligt op producten met een lange houdbaarheidsdatum en verzorging producten.

*Voedsel en artikelen voor persoonlijke verzorging zijn van harte welkom mits de verpakking ongeopend en intact en de houdbaarheid niet verstreken. Zeer lang houdbare kruidenierswaren zijn in bepaalde gevallen ook na de THT datum nog welkom.*

*Zelfgemaakte producten als jam, taarten, maaltijden etc. mogen wij niet uitgeven. We zijn verplicht een officiële ingrediëntenlijst en houdbaarheidsdatum beschikbaar te hebben op/bij alle producten die we uitgeven en dit is bij*



*zelfgemaakte producten onmogelijk.*

*Overleg bij versproducten altijd met onze voedselcoördinator. De regels rond voedselveiligheid zijn bij deze producten aanzienlijk strenger. Ook hebben we maar beperkt de mogelijkheid om etenswaren gekoeld te bewaren. We nemen in elk geval nooit producten aan waarvan de TGT-datum verstreken is.*

### **Niet vergeten**

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist

Dhr. H. Rook

Heerewegen (3<sup>e</sup> verdieping)

Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist



## **Schalkwijk en 't Goy**

### **Vanuit de kerkenraad**

De **kerstsamenzang** zal dit jaar op 22 december 2024 om 15.00 uur plaatsvinden in de Rooms Katholieke Michael Kerk.

Het lukt Henny de Gier helaas niet om de traditionele **kerstmaaltijd** te organiseren. Het zou jammer zijn als deze traditie dit jaar geen doorgang kan vinden. Er wordt gezocht naar mensen die de organisatie op zich willen nemen. Graag contact opnemen met Henny.

### **Ambtsdragers**

Op zondag 6 oktober hebben we afscheid genomen van Jan Tuls als ouderling. Hij was aan het eind van zijn 3<sup>e</sup> termijn en niet meer herkiesbaar. Uiteraard zijn we dankbaar voor al het werk dat hij gedaan heeft. Daar hebben we in de dienst ook even bij stilgestaan.

En het houdt ook nog niet op, want Jan heeft aangegeven dat hij nog wel voor het preekrooster blijft zorgen. En dat is best een flinke klus.

Het scribaat is over gegaan naar Johan de Bruijn. Het emailadres, [scriba@hervormdschalkwijk.nl](mailto:scriba@hervormdschalkwijk.nl) is ook over gedragen. Dus die kunt u gewoon blijven gebruiken.

Antoinette de Bruijn was al het postadres, dus dat kan zo blijven en zij zal ook voor de afkondigingen zorgen. En dat kan ook weer want zij is in deze dienst weer bevestigd tot ouderling. Ze is er even uitgeweest, maar had aangegeven dat ze dit wel weer op wilden nemen. Daar zijn wij dankbaar voor. Haar kracht zit vooral in het, belangrijke, pastorale werk. We wensen haar God's kracht en zegen toe.

In dezelfde dienst in Henny de Gier herbenoemd als diaken. Wij zijn haar dankbaar dat ze nog een periode wil aanblijven en wensen haar daar dan ook God's kracht in toe.

### **Eeuwigheids zondag**

Zondag 24 november is het eeuwigheids zondag. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op die zondag worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Daar zijn wij vorig jaar ook mee gestart ipv de oudejaarsavond.

Dan gedenken wij drie overleden gemeenteleden. De nabestaanden hebben daarvoor een persoonlijke uitnodiging gehad. Met hen drinken we vooraf al koffie en een persoonlijke inbreng wordt op prijs gesteld.

Maar we denken ook aan overledenen in onze eigen omgeving.

Volgens het rooster zou deze dienst in Tull en 't Waal gehouden moeten worden, maar omdat het gaat om overledenen uit onze eigen gemeente zal deze dienst in Schalkwijk gehouden worden.

In Tull en 't Waal vindt deze herdenking op oudejaarsavond plaats.

### **Diaconie**

De collecten voor het 3<sup>e</sup> kwartaal zijn weer geteld en uitbetaald.

Hieronder vindt u het overzicht. Langzaam aan komt er steeds wat meer via de bank binnen i.p.v. de collecte schalen. Dat was deze maand 1/3 van de opbrengsten. Uiteraard is het prima om via de bank uw gaven te doen.

7 juli diaconie	€ 4,00
14 juli Leger des Heils	€ 51,70
21 juli Global Rize	€ 4,00
28 juli Diaconie	€ 41,65
4 aug De herberg	€ 9,00
11 aug GZB zomercollecte	€ 69,85
18 aug Transworld Radio	€ 9,00
25 aug Diaconie	€ 37,45
1 sep Mercy Ships	€ 8,48
8 sep Micro Krediet	€ 65,58
15 sep diaconie	€ 8,51
22 sep De Hoop	€ 44,78
29 sep Diaconie	€ 8,51
totaal	€ 474,52

De collecte van 20 oktober voor Giro 555 (via Kerk in actie) heeft € 205,75 opgebracht en wordt door de diaconie met € 50 aangevuld.

Hartelijk dank voor uw donaties.

Johan en Henny



## Tull en 't Waal en Honswijk

### Koffiedrinken in 't Gebouw

We hebben 6 november weer koffiemiddag in 't Gebouw, een ieder is van harte welkom, om 14:30 staat de koffie klaar. De volgende koffiemiddag is op 4 december.  
Groetjes Trees.



De Kerk in 't Waal. Prentje van Hendrik Spilman, midden 18e eeuw, naar een tekening van Jan de Beijer uit circa 1745. (RAZU 44173).



## Berichten

### Gebedswandeling Houten

Op **zaterdagochtend 7 december 2024** van 7-9 uur is er opnieuw een gebedswandeling in Houten.

We starten en eindigen zoals altijd bij Christelijke Boekwinkel Sjofar op Het Rond 102. Iedereen is hartelijk welkom. Kom gerust alleen of met een paar anderen. Vrijwel steeds is de reactie van nieuwe mensen na afloop: 'dat viel me reuze mee, ik vond het erg inspirerend en opbouwend, ook voor mijn eigen geloof'.

De gebedswandelingen zijn elke 3 maanden op de 1<sup>e</sup> zaterdag van de maanden sept., dec, maart en juni. *Schrijf het vast op uw kalender!*



## Algemeen en info

### Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

### Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Johan de Bruijn,

M 06 20023978

[scriba@hervormdschalkwijk.nl](mailto:scriba@hervormdschalkwijk.nl)

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

[jokevandereijk@gmail.com](mailto:jokevandereijk@gmail.com)

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

[m.v.duijn@ziggo.nl](mailto:m.v.duijn@ziggo.nl)

### Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

### Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

### Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

### Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij:

mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

### Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 30e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

[kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl](mailto:kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl)

### Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.