



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad november 2023



Meditatiefje

De klassieker in de filmwereld uit 1979, zie je bijna ieder journaal terug. Gewelddachines, 'n bloedrode ondergaande zon. De brandhaarden van deze wereld, soms niet eens opgemerkt als conflicten spreekwoordelijk zijn; oploeiend bij de bezetting van flinke delen van Oekraïne. En wat een vorig kerkblad nog niet in beeld was; de confrontatie in het Midden-Oosten, Israël aangevallen door een stel niets ontziende terroristen.



En daarna de dus-cussie op de straat en in de media; de ene nog stelliger dan de andere. Zo zit het, dit kan, dat mag niet. Dit is recht, dat is krom.

Oorlog ontstaat wanneer de ander niet meer gezien en gehoord wordt. Zeker als dat niet van gisteren op vandaag is, maar jarenlang al gaande is. Dan ontstaat een kloof die breder en dieper wordt.

Wie kan over de brug komen?

Als mens en gemeente in Schalkwijk-'t Goy en Tull&'t Waal en Honswijk, voel je je klein. Maar klein is nog wat anders als zwak.

In het wereldgebeuren hebben wij onze roeping om geestelijk ons mannetje en vrouwtje te staan. Met open handen die bidden, met een open hart voor de ander en met een open blik van herkenning (ja wij weten wat Jezus zei in Mattheüs 24 'je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen', een geluid dat de hele geschiedenis door dreunt) maar ook verwachting: daarna komt het einde en dat is meer dan de catastrofe. Dan komt er een wereld van vrede en recht.

En opeens kijk je met andere ogen naar de filmposter; die zon met haar zinderende hitte. Die zakt niet in de zee, met veel gesis de nacht in.

Nee! Die zon komt OP!

Het wordt dag, ooit; vrede op aarde!

ds. Marius van Duijn

Dit Blad is er voor iedereen

Wie dit leest, is eigenlijk niet de persoon voor wie het bericht bedoeld is, maar wie weet komt het via via op het juiste adres.

Ik heb de kerkbode gemist, hoorde ik.

Nu is de kerkbode volgens mij al in de jaren '60 verdwenen, maar ons papieren kerkblad is inderdaad sinds maart alleen digitaal beschikbaar.

E-mailtje verder, tevreden digitale lezer erbij.

Zo kan het, ook in de kerk.

Maar het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen, voor wie geen elektronische middelen heeft.

Dit Blad is van iedereen

Een blad hebben is één ding, een blad houden een tweede

We zoeken daarom naast Jacob Batema nog een redacteur vanuit Tull&'t Waal en Honswijk.

Functie:

- zorgen dat het blad een aantal keren per jaar digitaal verschijnt
- ontvangen en redigeren van de stukken, in samenwerking met Jacob
- hoofdstukken preekrooster en agenda samenstellen

Tenslotte

We beleven spannende tijden. In een paar jaar tijd zijn redelijk zekere omstandigheden onderuit gegaan, door een mondiale ziekte, oorlog in Europa en een kruitvat in het M-Oosten dat slechts één lucifer van de catastrofe verwijderd is.

Er zijn natuurlijk gelukkig genoeg gespreksmogelijkheden; een goede vriend, buur of ouder/familielid maar het kan ook zomaar zijn dat daar juist spanning ervaren wordt. Bij het koffiedrinken in de Wiese, het Gebouw, na afloop van een kerkdienst of met een afspraak thuis of al mailend, praten we hopelijk gerust verder.

Wees welkom.

Groet

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

Vanuit de kerkenraden

Vanuit de kerkenraden kunnen wij medelen dat de zender van de kerkomroep van Tull en 't Waal en Honswijk en van Schalkwijk en 't Goy zullen worden samengevoegd. Hierdoor zijn er

geen twee zenders meer nodig en wordt er uitgezonden onder één nieuwe naam. Wanneer het zo ver is zal dit in het kerkblad worden meegedeeld.

Op 1 november om 19.30 uur houden wij de **Dankdag voor gewas en arbeid** in Schalkwijk. Voor deze gezamenlijke dienst is er om 18.00 uur een **gezamenlijke maaltijd**. Een mooie gelegenheid om gemeenteleden op een ontspannen manier te ontmoeten. De collecte is bestemd voor de voedselbank. Er kunnen ook houdbare producten gedoneerd worden voor de voedselbank.

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag zullen de overleden gemeenteleden in Schalkwijk worden herdacht. Deze dienst vindt dan ook plaats in Schalkwijk. Daardoor zijn er drie diensten achter elkaar in Schalkwijk t.w. 19 en 26 november en 3 december. Op 3 december zal ook het ontruimingsplan na de dienst in praktijk worden gebracht doormiddel van een oefening.

Op zondag 31 december zal er alleen 's morgens een dienst worden gehouden in Tull en 't Waal. De overledenen van het afgelopen jaar vanuit Tull en 't Waal zullen in deze ochtenddienst worden herdacht. Er is geen avonddienst.

EVA koffieochtend

Wat hadden we ons verheugd op het EVA-uitje naar het bezoekerscentrum van "Open Doors". Helaas werden we, gelukkig op tijd, geïnformeerd dat er een dubbele boeking had plaatsgevonden. 2 schoolklassen kregen voorrang.

Ons uitje staat nu gepland op woensdag 8 mei. Op onze geïmproviseerde ochtend speelden we het spel "Kaarten op tafel". Het was goed om elkaar na lange tijd weer te zien en we hadden een mooie ochtend met elkaar.

Wat staat er op de agenda?

Woensdag 8 november staat de ochtend in het teken van Advent. We zullen ook iets maken wat in de dienst van 3 december aan de gemeenteleden wordt uitgereikt.

Dan staat woensdag 20 december de kerstviering alweer op de agenda. Zoals elk jaar hebben we een liturgie met gedichten en mooie liederen en natuurlijk gaan we daarna weer creatief met elkaar aan de slag. In verband met de inkoop van materialen graag opgeven via eva@hervormdschalkwijk.nl

De kerstviering vindt plaats in "Het Gebouw" in Tull en 't Waal.

Iedereen is weer van harte uitgenodigd.

Arja en Marian

Bijbelstudie (Bijbelkring)

Die wordt gehouden op 8 en 22 november. We overdenken nu het Bijbelboek Job aan de hand van een boekje van Henk Binnendijk. Het is in ieder geval verassend en verfrissend hoe hij er tegen aan kijkt.

Bidstond (Gebedsgroep)

Deze hoopt op 22 november weer bij elkaar te komen. Gebed blijft altijd een belangrijk wapen dat ons niet afgepakt kan worden.

Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad kunnen wij meedelen dat op DV woensdagavond 15 november een gemeenteavond zal worden gehouden. We hopen dan het beleidsplan en het plaatselijk reglement te bespreken. Het beleidsplan en het plaatselijk reglement zullen in een separate e-mail worden toegezonden.

Daarnaast zullen we de gezamenlijke diensten evalueren en het digitale kerkblad. Verder verwachten wij ook mededelingen te kunnen doen over het dienstverband van onze predikant. Een deel van zijn werkzaamheden in onze gemeenten is op projectbasis voor 5 jaar. Deze termijn loopt in 2024 af.

De herbevestiging van Addie de Gier als ouderling-kerkrentmeester en het afscheid van Antoinette de Bruijn als ouderling zal plaatsvinden op 14 januari 2024. Door diverse omstandigheden is het niet mogelijk om dit eerder te laten plaatsvinden.

Er worden veel taken in de kerk door de kerkenraad uitgevoerd. Momenteel is de kerkenraad niet voltallig. Daarom zijn we aan het inventariseren welke taken er uitgevoerd zouden kunnen worden door gemeenteleden. We zijn een kleine gemeente en daarom hebben wij iedereen nodig om de taken die er liggen uit te kunnen voeren.

Zoals eerder vermeld is het ontruimingsplan klaar en moeten we dit nog een keer oefenen. Dat gaat gebeuren op 3 december na de dienst.

Diaconie

Omdat we overgegaan zijn naar een digitaal kerkblad zijn er nog maar weinig kosten aan verbonden. Er wordt nu dus ook geen abonnementsgeld meer geïnd. Enkelen hadden al betaald, maar dat is inmiddels teruggestort. Ik hoop dat ik daarbij niemand vergeten heb. We hadden daarvoor een **aparte bankrekening**, zodat die geldstroom inzichtelijk was. Deze wordt nu dus niet meer gebruikt en is daarom nu **opgezegd**. Er zijn namelijk wel kosten aan verbonden en dat is dan zonde als die niet meer echt gebruikt wordt.

Een enkele keer werd er geld overgemaakt naar deze rekening, terwijl die niet voor het kerkblad bestemd was. Dat waren giften en ook een keer kerkbalans. Dus houd graag goed in de gaten houden dat de diaconie nu nog maar één bankrekening heeft.

De collecten voor het 3^e kwartaal zijn weer geteld met het volgende resultaat

Zendingsbus 3 ^e kwartaal	€	74,70
2 juli, diaconie	€	7,48
9 juli, leger des Heils	€	47,30
16 juli, Global Rize	€	57,51
23 juli, diaconie	€	32,37
30 juli, voedselbank	€	7,51
6 aug, de Hoop	€	56,00
13 aug, GZB	€	53,28
20 aug, transworld radio	€	6,00

27 aug, diaconie	€	37,14
3 sep, mercy Ships	€	3,32
3 sep, Avondmaal, De Hoop	€	3,32
10 sep, Micro Kredieten	€	79,60
17 sep, diaconie	€	3,34
24 sep, De Herberg	€	52,62
totaal	€	521,49

De opbrengsten zijn wat lager dan de eerste twee kwartalen. De vakanties en gezamenlijke diensten kunnen daar ook wel een rol in spelen.

We worden vaak benaderd voor noodhulp bij onder meer natuurrampen.

Iets wat mensen kunnen overkomen zonder dat ze er iets aan kunnen doen.

Omdat we kort geleden al gecollecteerd hadden voor noodhulp hebben we nu besloten voor de aardbevingsramp in Afghanistan € 250 te doneren via Kerk in Actie.

Zij hebben daar lokale contacten, zodat hulp echt mogelijk is.

En we hebben ook opnieuw een donatie gedaan naar Andrea van Amerongen die nog steeds in ZO Azië actief is.

Kerkrentmeesters.

De collectes in het 1^e, 2^e en 3^e kwartaal 2023 voor de kerkvoogdij, hebben resp. € 463,95, € 517,25 en € 301,10 opgeleverd. Voor het restauratiefonds is resp. € 268,00, € 421,25 en € 227,20 opgehaald.

Alle gevers hartelijk dank!

Collectebonnen.

In de Hervormde gemeente van Schalkwijk en 't Goy wordt al jaren gebruik gemaakt van collectebonnen. Hierdoor zijn giften aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

In het verleden is in het kerkblad ook iets geschreven over het gebruik ervan in de kerk van Tull en 't Waal. Inmiddels is er tussen onze gemeente en de Hervormde gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk, een procedure afgesproken voor de verrekening van collectebonnen.

Collectebonnen van de Hervormde gemeente van Schalkwijk en 't Goy kunnen gerust gebruikt worden in de diensten die gehouden worden in Tull en 't Waal.

Muur van de pastorie, bikke(l)rs gevraagd.



De gemeente is in het bezit van een prachtige pastorie met een ommuurde tuin. De muur van de pastorie is door de tand des tijds echter dusdanig aangetast, dat er een stukje moet worden gerenoveerd.

Op de foto is een gedeelte er van te zien.

Concreet betekent dit dat er ca. 10 meter moet worden afgebroken en opnieuw worden opgemetseld. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de huidige oude stenen. Voor het afbikken van de stenen zoekt de kerkvoogdij hulp om de kosten te beperken. Het is licht werk, want de huidige muur is met een

hoog kalkgehalte gemetseld.

De exacte planning is op het moment van schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar we proberen de gehele renovatie dit jaar af te ronden. De werkzaamheden voor de vrijwilligers zullen meestal op vrijdag en zaterdag worden uitgevoerd.

Wil je meehelpen? Je kunt je opgeven via een Whatsapp of email bij George van Doorn (06-11131431 of georgevandoorn@ziggo.nl)



Tull en 't Waal en Honswijk

Vrijwilligers



Onze kerk in Tull en t Waal telt veel vrijwilligers. Gelukkig maar! Zo hebben we vrijwilligers die ons kerkhof netjes onderhouden. Graven worden schoongemaakt, blad geruimd, paden gerijfd, onkruid verwijderd. Door deze vrijwilligers hebben wij een keurig onderhouden kerkhof.

En dan zijn er ook degenen die ons kerkgebouw schoon maken. En onze koffiezetters. Maar ook degenen die rond gaan met presentjes met de kerst en verjaardagen o.a. Degenen die de KKR

leden meehelpen met Opening Winterwerk en met de voorbereidingen voor de Kerst en Pasen. Heel veel mensen die hun steentje bijdragen. En op vele manieren.

Daarvoor zijn we dankbaar. Heel dankbaar.

En dat willen we jullie laten weten. Dat we het zeer waarderen en GEWELDIG vinden,

En als er meer mensen/jeugd zijn die ook ergens mee willen helpen?

Laat het ons weten. U/Jij bent van harte welkom.

Groet van de KKR leden.



Afscheid van een icoon.

Op vrijdag 13 oktober werd onze majestueuze, monumentale beuk op de begraafplaats van Tull en 't Waal gekapt. De boom waarschijnlijk ouder dan 150 jaar was een sieraad voor onze

begraafplaats. Hij stond daar als een stille wachter van de begraafplaats. Aan de voet van het graf van de onbekende soldaat en de omgekomen soldaten uit de oorlog.

De boom moest gekapt worden omdat hij een groot risico vormde voor de begraafplaats. Hij was aangetast door tonderzwam en honingzwam. Dit werd onafhankelijk door experts bevestigd.

In 2018 werd ook al een onderzoek gedaan naar de beuk, toen werd in rapport van 13-11-2018 aangegeven dat de toekomstverwachting matig tot slecht was en de conditie slecht. Er waren twijfels toentertijd, omdat er toen al zwamaantasting was en daarop werd een trekproef genomen. Met zo een proef wordt door met een bepaalde kracht aan de boom te trekken, de buiging en kanteling gemeten om het breekmoment van een boom te berekenen. De uitkomst was dat de boom toen vooralsnog voldoende stabiel was en het risico op windworp hierdoor klein. Maar men gaf al wel aan dat door de aantasting van de tonderzwam bij de stamvoet, de stam op termijn breukgevoelig zou worden.

Hij heeft dus nog 5 jaar gestaan.

Straks krijgt hij een opvolger, want er zal een nieuwe boom worden geplant. Weer een beuk. En wie weet hoe lang die zal blijven. We hopen natuurlijk ook heel lang.

Opening winterwerk 2023





30 September was het weer zover. De jaarlijkse spelmiddag voor de jeugd uit het dorp op het fort in Tull en t'Waal.

Uiteraard vergezeld met mooi weer, lekker eten en drinken en gezellige spellen zoals spijkerbroek hangen, hindernisbaan, junglebaan en uiteraard de zeephelling. Ook een mooie knutselopdracht mocht weer niet ontbreken, en voor de allerkleinste een springkussen.

Als afsluiting patat met en snackje en een lekker ijsje.

Kortom, Weer een geslaagde dag.



Namens de kinderen en de organisatie,
iedereen bedankt die meegeholpen heeft.



Berichten.

Er zijn geen berichten voor publicatie in het Kerkblad binnengekomen.



Algemeen en info

Pastoraat en voorbede

Voor het aanvragen van voorbede, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk:	dhr. Jan Tuls,	M 06 28363963
	scriba@hervormdschalkwijk.nl	
Tull en 't Waal:	mw. Joke van der Eijk,	M 06 24198329
	jokevandereijk@gmail.com	
Predikant:	Ds. Marius van Duijn,	M 06 39768140
	m.v.duijn@ziggo.nl	

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945>

Voor Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie:	NL39 RABO 0357501195	tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij:	NL79 RABO 0357502124	tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie:	NL91 RABO 0357 5510 87	tnv Diaconie, Tull en 't Waal
Kerkvoogdij:	NL27 RABO 0357 5532 09	tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide diaconie collecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk

en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk en de redactie wordt gevormd door Jacob Batema.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mail adres van de redactie: kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.