



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad maart 2025



Meditatiefje

De Heer is koning... voor altijd
Psalm 93

Toekomstgeschiedenis

Cabaretiers kunnen ons een spiegel voorhouden. Soms moet je er vrolijk om lachen, tot je erachter komt dat de grap over jou en jouw gedrag gaat. Hopelijk ga je daarmee anders tegen de dingen aan kijken.

Kunstenaars hebben het verhaal van de tijd vaak ook in de vingers en beelden en boetseren het uit; de angst en de ontzetting en soms de hoop ondanks alles.

Een goede columnist maakt soms een kunstwerkje in het klein; met een paar woorden wordt een werkelijkheid getekend, die je raakt.

Toekomstgeschiedenis. Een klein citaatje:

Dus als je in 2035 op Google zoekt hoe het tien jaar daarvoor ook alweer zat tussen Oekraïne en Rusland dan krijg je zo goed als zeker te lezen dat Oekraïne de oorlog in februari 2022 is begonnen en dat de president van de Verenigde Staten, de zachtmoedige Donald Trump, drie jaar later vrede heeft gesticht.

De vorige editie van dit kerkblad had ik dit niet verzonnen. Maar nu het rariteitenkabinet van nieuwsberichten per dagdeel kan veranderen, is het de vraag. Hoe wordt er teruggekeken; welke woorden krijgen het voor het zeggen? Hoe wordt in de toekomst naar de dag van vandaag gekeken? Het oude verhaal in de papierbak; nieuwe straatnamen en visies? De geschiedenis herschreven en niemand die meer weet hoe het zat.

Verward lezen we de berichten, horen we de stemmen van de podcasts en zien de nieuwsflarden.

Waar gaat het heen?

Toekomstgeschiedenis. De term riep ook nog iets anders op. In de Bijbel wordt soms over een toekomst geschreven, alsof die er al is, soms met bijna details ingekleurd. Openbaring 18; zij is gevallen de grote stad en je denkt aan 9/11. Of je dat met alle teksten moet doen, is voor mij geen vraag (niet doen), maar toch; er is een bepaald beeld van geweld, maar ook van de uiteindelijke nederlaag van het kwaad.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, heet het. In de komende 40 dagen tijd (lijdenstijd) denken we aan de weg die Jezus ging. Hij, de Vredevorst, liet zich leiden tot op het kruis. Hij is zo anders dan de machtigen van deze aarde. Toch overwint het goede.

Deze geschiedenis garandeert de toekomst.

Eenmaal zal Hij Koning zijn.

En komt een rijk van licht en vrede.

De krant van vandaag is voor de vis van morgen; en wat er volgende week gemeld wordt, weten we niet/wel.

De Heer is koning, voor altijd.

ds. Marius van Duijn



Langs Kanaal en Lek

Elders schrijft scriba Johan over Kerkenraadsleden voor Schalkwijk-'t Goy. Dezelfde vraag laat zich stellen voor Tull&'t Waal en Honswijk.

En zoveel andere plekken, waar het spannend is.

Hebben we genoeg menskracht; laten we het op de schouders van mensen die toch al verantwoordelijkheid dragen of neemt iemand het eens van de ander over?

Wie er eens over wil praten, welkom.

Stille week

Ook dit jaar zijn er in de week voor Pasen een viertal stiltevieringen. Samen met de parochie worden deze avonden verzorgd door gemeenteleden. Van maandag tot en met donderdag willen we elkaar ontmoeten. Anders dan vorige versies, is er op woensdag een viering in de vernieuwde Mariakapel. Mooi om zo niet alleen samen te werken, maar ook samen te kerken.

Programma volgt in de volgende editie van ons kerkblad. Misschien een mooi moment om eens binnen te stappen of iemand uit te nodigen.

We leven met elkaar mee; soms zijn dingen bekend, als het gaat om langdurige (ziekte-)processen, soms spelen dingen achter de voordeur.

Onderstaande is altijd bereid aan te bellen (of achterom te lopen). Dus laat het weten.

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA koffieochtend

Woensdag **12 maart** is er een thema ochtend bij EVA.

Antoinette heeft de ochtend voorbereid en zij heeft gekozen voor het thema "Gods stem horen".

God spreekt tot ons. Maar waarom horen wij dit niet? En op wat voor manieren spreekt God tot ons? Hoe weet je dat het Gods stem is en niet onze eigen gedachten? Antoinette neemt ons uitvoerig mee in dit onderwerp. Het delen van eigen ervaringen zorgt voor een boeiende en herkenbare ochtend.

Iedereen is weer van harte welkom in de consistorie van de kerk in Schalkwijk. De koffie is klaar om 9.15 uur en om 9.30 uur willen we beginnen.

Gebedskring

Op 12 februari zijn we weer bij elkaar geweest om (vooral) te bidden voor onze gemeenten. Maar we hadden gelukkig ook veel dankpunten. Op **5 maart** hopen we weer bij elkaar te komen.

Bijbelgesprekskring



Vooraf was het al duidelijk dat we op 12 februari met een klein groepje zouden zijn. Dus om energie uit te sparen is deze bij Johan thuis gehouden. We zijn verder gegaan met hoofdstuk 7, "Al die regels". We kunnen uiteraard niet zonder regels, of eigenlijk wetten. Maar we moeten vooral kijken naar wat ermee bedoeld wordt.

Op woensdag 26 februari zijn we verder gegaan met hoofdstuk 8, "Wie is God?" En daarmee alweer het laatste hoofdstuk van dit boeiende boekje. Soms levert een avond ook wel meer vragen op dat antwoorden. Dus het blijft altijd boeiend en dat geeft weer interessante stof voor de volgende avonden.

De volgende bijeenkomst is op woensdag **5 maart**. Een beetje vroeg in de maand, maar de week erop is het namelijk biddag en verder was het de enige mogelijkheid in die maand. Dan willen we gaan nadenken over de geloofsbelijdenis van Nicea.

De Geloofsbelijdenis van Nicea is de klassieke oud-kerkelijke belijdenis. Zij is op naam gesteld van het Concilie (kerkvergadering) dat in 325 in Nicea (in het huidige Turkije) gehouden is. De tekst is vastgesteld op het Concilie van Constantinopel (Istanbul) in 381. Door de uitspraken van het Concilie van Chalcedon (tegenover Istanbul) in 451 heeft deze belijdenis algemene erkenning gevonden. Het is de enige belijdenis die in de kerk over de hele wereld beleden wordt



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad



Bij extern onderzoek bleek het signaal op de **ringleiding** niet goed te zijn, waardoor hij niet goed meer werkte. We dachten dat hij toereikend was mbv een metertje, maar daarop was niet de kwaliteit van het signaal te meten.

Dit is inmiddels aangepast, maar het signaal is nog wel te zwak. Dit kan verbeterd worden door de ringleiding te verleggen. Deze loopt nu bovenlangs en die afstand is eigenlijk te groot.

Binnenkort gaan we hem verleggen op de vloer rondom de banken in het midden. Dan wordt de afstand tussen de draad en gehoorapparaat korter.

De vergunning voor de **pastorie** is nu eindelijk rond en de daadwerkelijke verhuur kan nu gaan plaatsvinden.

En de voorbereiding voor de **stille week** (14 t/m 17 april) wordt weer in gang gezet.

Verkiezing Ambtsdragers

Dit jaar is Johan de Bruijn als diaken aftredend. Hij heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een volgende periode, maar ook anderen moeten een kans krijgen om dit mooie ambt te kunnen vervullen. U wordt dus hierbij in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van gemeenteleden die u daarvoor geschikt acht.

Tevens hebben we nog steeds een vacature openstaan voor een ouderling. Dus ook daarvoor wordt u opnieuw in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen.

We zijn uiteraard wel dankbaar dat Antoinette zich weer beschikbaar gesteld had, maar het is uiteraard niet goed en ook niet juist dat zijn nu de enige ouderling is.

Als u twijfelt of het iets voor u is, kunnen we ook eerst nog even in gesprek gaan wat het inhoudt om het ambt te vervullen. En let wel, u staat er nooit alleen voor, u wordt deel van de kerkenraad. De meeste beslissingen nemen we gezamenlijk.

Kerkbalans 2024 en 2025.

De actie kerkbalans 2025 is mede dankzij een aantal vrijwilligers weer afgerond.

Voor het jaar 2024 was door de gemeenteleden een bedrag van € 12.987,00 toegezegd.

Het uiteindelijke resultaat van 2024 is echter veel hoger, namelijk € 19.227,50!

Voor het jaar 2025 is € 12.520,00 toegezegd.

Een aantal leden hebben de antwoordenvolpette niet ingeleverd, daarom verwachten wij dat het eindbedrag ook dit jaar weer hoger uitvalt dan de toezeggingen.

Naast het salaris van de dominee, staat voor dit jaar o.a. het opknappen van de gevel van de pastorie en het (verplichte) aanbrengen van veiligheidshaken op het dak van de kerk op de planning.

Allemaal hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!

De kerkrentmeesters



Tull en 't Waal en Honswijk

Jeugdclub

Lieve mensen, zaterdag 15 maart hopen we het BOSSPEL te gaan spelen in het Waalsebos. Het is een "vossenjacht" voor de kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met 8 en de eerstejaars van het voortgezet onderwijs. We beginnen om 19:30 u en sluiten af bij de vuurkorf met warme chocomelk, glühwein voor de volwassenen en marshmallows om te roosteren bij het vuur. Heb je zin om de vossen te zoeken of te helpen, graag opgeven bij Anton en Trees van der Vlist. 0651638978

Biddag voor Gewas en Arbeid.

Woensdag 12 maart is de Biddag voor Gewas en Arbeid.

We willen dit graag vieren met een gezamenlijke maaltijd om 18:00 u in 't Gebouw in Tull en 't Waal en om 19:30 u de viering in de kerk.

Voor de maaltijd kookt u voor de hoeveelheid mensen waar u mee komt, maar lukt dit niet, geen probleem, er is genoeg! Graag opgeven bij Trees van der Vlist 0651638978.

Blijf bij ons, heer, wanneer het avond wordt

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

- Maarten Luther (1483 - 1546) -



Berichten

Johannes-Passion

Beste muzikliefhebber,

In 2022 verzorgde Rondo drie prachtige uitvoeringen van de Johannes-Passion. Deze concerten waren een groot succes! We kunnen er geen genoeg van krijgen en voeren daarom dit jaar de Johannes-Passion opnieuw driemaal uit!

De concerten zijn gepland op:

- zaterdag 12 april om 20.00 uur in de Michaëlkerk in Schalkwijk
- zondag 13 april om 15.00 uur in de Grote Kerk in Vianen
- vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) om 20.00 uur in de Nicolaaskerk in Nieuwegein.

Samen met onze nieuwe dirigent Gilles Michels werken we hard aan de voorbereiding van deze concerten. We proberen dieper door te dringen in de finesses van dit werk. De

vierstemmige koralen worden afgewisseld door opera-achtige aria's en ontroerende soli.
Er valt heel veel te genieten!

Uiteraard nemen geschoolde, ervaren zangers de solopartijen voor hun rekening.
Deze Johannes-Passion voeren we uit in barokstemming, met enkele oude muziek-
instrumenten, zoals de viola da gamba en de oboe da caccia.

We worden begeleid door Houtens Ensemble Sinfonia.

Ervaar deze muziek zelf tijdens een van deze concerten. Je bent van harte welkom!

Kaarten zijn te bestellen via onze website: www.kamerkoorrondo.nl.

Groetjes, Willy

Een middagje IJsselstein, een half uurtje Bach

Vanaf april 2022, organiseert de Concertcommissie van de Oude St. Nicolaaskerk op
zaterdagmiddag om 15.30 uur een maandelijks halfuurtje Bach.

Deze concerten zullen op de eerste zaterdagmiddag van de maand plaatsvinden onder het
motto:

"Een middagje IJsselstein, een halfuurtje Bach" door organist Gerrit Christiaan de Gier,
stadsorganist van IJsselstein.

Toegang vrij, collecte.

Parkeren kunt u bij de parkeergarage Eiteren. Deze parkeergarage ligt ondergronds bij
Woonzorgcentrum Isselwaerde. De ingang voor auto's is aan de Eiteren, de
voetgangersentree is op een steenworp afstand van de Oude Nicolaaskerk, vlakbij Museum
IJsselstein en de winkels en bezienswaardigheden in de binnenstad.

U parkeert de eerste twee uur gratis.

Met vriendelijk groet, Joke van der Eijk



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van
pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Johan de Bruijn, M 06 20023978

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande
nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.
Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal
Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal
Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij:
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 30e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:
kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.