



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.



Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.



Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doers	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaaronderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:
 Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgte kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgte kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgte kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgte kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgte kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgte broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgte kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaaft de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaaronderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.



Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.



Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebbedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebbedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaaronderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:
 Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaaft de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.



Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.



Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:
 Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgde kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgde kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgde kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgde broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgde kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy

Kerkblad mei en juni 2024



Meditatiefje

Ik ben de Heer, uw bevrijder!

Deuteronomium 5 vers 6

Vrijheid vertelt

'Zeg pake, wat deed jij in de oorlog?' vroeg 'n kleinzoon en vader vertelde het verhaal dat we nog nooit gehoord hadden, één keer en daarna nooit weer'.

Het comité 4/5 mei heeft dit jaar als thema gekozen voor 'Vrijheid vertelt'. Van de herfst tot en met mei, volgend op de bevrijding van ons land, vanuit het zuiden, volgen de verhalen van allerlei mensen en plaatsen.

Oude verhalen.

Leo Vroman dichtte de ingrijpende woorden.

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Nieuwe verhalen.

Hoeveel mensen staan er niet op de stoep van ons land, weggevlucht van geweld, met of zonder kogels. Het kan kort of lang of soms te lang duren voordat de verhalen losbarsten; trauma's in alle talen.

Vrijheid *vertelt*.

Dat vraagt dan wel weer om open oren en de bereidheid naar de ander te luisteren.

Je hoeft maar één journaal aan te zetten of je ziet dat dat een lastige kwestie is.

De één belaagt de ander met woorden, het eigen verhaal, dat de ander maar moet slikken.

Soms hoef je niet verder dan de eigen heg, die een ondoordringbare muur lijkt te zijn.

Vrijheid vertelt, het vraagt om oren en een open hart, om elkaar te willen verstaan.

Zullen we er nog eens over praten, als de emotie iets is afgekoeld?

Even ons los maken van de microfoon waardoor we vooral ons eigen geluid ventileren en die microfoon de ander voorhouden.

Vertel eens!

ds. Marius van Duijn

Tip: ga eens (voor ook deze traditie voorbij is) naar Eindhoven in de periode 18 september – half oktober. Een 22 kilometer lange slinger van lampjes, *De Lichtjesroute*, ter herinnering aan de bevrijders.



Langs Kanaal en Lek

Langs de Lek, was de afgelopen weken wel de beste route voor wie Tull&t Waal aandeed.

De ene richel na de andere, af en toe even wachten tot er weer doorgang is, maar na enig geduld is het straks lekker zoeven over de Waalseweg (niet te hard uiteraard).

Onderweg blijft er genoeg te zien; De Droom van Schalkwijk die steeds meer werkelijkheid wordt. De verschillende forten met ieder hun eigen charme, het voetveer, kortom een prachtige omgeving op een paar kilometer e-biken van de stad.

Een klein deel daarvan is te zien op Hemelvaartsdag; dan gaan we namelijk vanaf 8.30 u op pad vanaf de H. Michaëlkerk. We komen na een mooie wandeling uit bij de Brinkkerk en na een kop koffie/thee is er om 10.00 u het ochtendgebed. Beiden zijn ook apart te doen. Neem gerust iemand mee; mooi moment om elkaar te ontmoeten onder een open hemel!

Binnenkort hopen we in Schalkwijk een doopdienst te hebben; 2 juni vieren we het feest van het verbond als Teun gedoopt gaat worden, zoon van Anco en Nicole van Garderen. Voor ons als kleine gemeente een mooi moment. Er wordt gedoopt! De Heer van de kerk gaat door, ook vandaag.

In alle spanningen die we in het M-Oosten en Oost-Europa en waar elders in de wereld ervaren, misschien wel onder ons eigen dak, klinkt de belofte van Jezus: mijn vrede geef Ik u!

Groet,

Marius van Duijn, VDM



Gezamenlijk

EVA

Na een heel mooi EVA seizoen staat er ter afsluiting van het seizoen een uitje gepland. Op woensdagochtend **15 mei** willen we een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van "Open Doors" in Ermelo.

We vertrekken gezamenlijk om 9.30 uur vanaf De Brink in Schalkwijk.

Eenmaal in Ermelo starten we met koffie en wat lekkers gevolgd door een rondleiding met een gids van "Open Doors". Er wordt verteld over de vervolgde kerk en de geschiedenis van "Open Doors". Na afloop lunchen we gezellig in Ermelo.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te gaan.

Aanmelden kan bij Arja van Rooijen of Marian Tuls.

Gebedskring

Deze willen we voor de laatste keer van dit seizoen houden op 22 mei.

Eigenlijk ook wel vreemd, want Gods werk gaat wel altijd door en ook in de zomer kunnen we niet zonder hem.

In de praktijk echter zijn er telkens enkele personen afwezig, waardoor de groep erg klein wordt.

Dus naast het bidden voor de eigen gemeentes zullen we ook aan de periode tot de volgende gebedskring denken.



Bijbelkring

Na de gesprekken en betogen met Elifaz, Bildad en Zofar kwam nu Elihu aan bod.

Vreemd was hij werd voor die tijd geen één keer genoemd. Hij geeft aan dat hij al die tijd gezwegen heeft omdat hij de jongste was. Maar nu bleek hij ook wel echt wat te zeggen te hebben.

Wisselend overigens van bemoedigend tot ook wel weer beschuldigend.

Vanaf hoofdstuk 38, waar we de volgende keer mee verder gaan, komt God zelf aan het woord.



In mei staat de Bijbelkring gepland op 8 en 22 mei. Dat is dan ook de laatste keer van dit seizoen. We proberen dus het boek Job daarmee af te ronden.

Niet vergeten

In deze rubriek staan de namen van gemeenteleden die niet meer in onze samenkomsten kunnen komen. Een kaartje of een briefje op z'n tijd is dan heel belangrijk:

Mw. A.J.C. van der Eijk – van der Berg - Appartement 7

Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein

Mw. H. Schlingmann – van der Lit

Spathodea, Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad Schalkwijk

Nieuwe Ambtsdragers

Zoals aan de gemeente verzocht zijn er namen ingediend voor het ambt van ouderling en diaken. We zijn op zoek naar 2 ouderlingen, maar door een mogelijke verschuiving binnen de kerkenraad is er in de kerkenraadsvergadering van 3 april besloten om een diaken en een ouderling te beroepen. Voor het ambt van diaken is beroepen broeder Anco van Garderen en voor het ambt van ouderling zuster Adrie Berlang-Schlingmann.

Zij hebben hun beroep in overweging.

Wij verzoeken u als gemeente hen mee te nemen in uw gebeden.

Voorjaarsonderhoud van de begraafplaats

Het resultaat van een korte oproep in de gemeenteapp was een gemotiveerd team van 8 tuinliefhebbers, in een middag tijd is onze begraafplaats weer onkruid vrij, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geknipt. Met een warm bakje koffie / thee en zelfgebakken cake tussendoor was het goed toeven in het zonnetje, er is hard gewerkt en ik ben trots op het resultaat!



Jarenlang werd de begraafplaats onderhouden door Johan van Garderen, Pieter Verhoef, Jaap Huissoon en Jan van Rijswijk, zij verzorgden jaarrond in ploegen onze begraafplaats, maar er komt een tijd dat de "oudjes" het stokje overdragen aan de "jonkies". Onze welgemeende dank dus aan de "rustende" tuinders.

Met deze voorjaars schoonmaak is een 1^e slag gemaakt in het



onderhoud van de hof waar wij onze ontvallenen een laatste rustplaats gunnen, het is een plicht en een eer om dit bij te houden. Mocht u regelmatig beschikbaar zijn om wat onderhoud aan onze "graventuin" en ons kerkgebouw te doen, geef dit dan door aan Addie 0613736222, dan probeer ik dat te coördineren.

Voor nu hartelijk dank aan de mannen en vrouwen die deze klus geklaard hebben.



Addie (beheer begraafplaats)

Diaconie



De collecten voor het 1^e kwartaal zijn geteld en dat heeft tot het volgende resultaat gezorgd. De genoemde bedragen zijn inclusief wat er via de bank binnen gekomen is. Bij de diensten die in Tull en 't Waal gehouden zijn staat er dus telkens een beperkt bedrag.

Zendingsbus	€	101,92
7 jan, Hoop voor Albanië	€	6,00
14 jan, Open Doors	€	63,70
21 jan, Kerk in Actie	€	6,00
28 jan, diaconie	€	50,25
4 febr, Woord en daad	€	6,65
11 febr, diaconie	€	36,85
18 febr, IZB	€	6,67
18 febr, Avondmaal, De Herberg	€	6,67
25 febr, Dorcas	€	47,33
3 mrt, GZB voorjaarszending	€	2,22
10 mrt, diaconie	€	48,32
13 mrt, Micro krediet	€	12,22
17 mrt, Hospice	€	2,22
24 mrt, diaconie	€	54,52
29 mrt, De Hoop	€	54,22
29 mrt, Avondmaal, De herberg	€	69,72
31 mrt, diaconie	€	2,22
totaal	€	577,70

Alle collecten voor een extern doel worden met € 25 verhoogd. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschillende giften die we mochten ontvangen en opbrengsten van verhuur.

Hartelijk dank voor alle steun, Henny en Johan

Brinkmarkt 29 juni 2024 van 9 tot 13.00 uur

De voorbereidingen voor de Brinkmarkt 2024 zijn in volle gang. De opbrengst gaat voor een deel naar de kerk voor onderhoud en voor een deel naar twee goede doelen t.w.: "De droom van Schalkwijk en Mercy Ships", dit is een Christelijke organisatie die een schip exploiteert waarin een ziekenhuis is gebouwd dat in Afrika medische operaties uitvoert.

Zie de bijlage bij dit Kerkblad voor gedetailleerde informatie.



Tull en 't Waal en Honswijk

t Was toch de Hovenier.

Zij, meenende dat het de hovenier was.... Joh. 20: 15.

Gedicht van P.A. de Genestet 1859

't Was toch de Hovenier, Hij, die in Jozefs gaarde
 Uw schreiend oog verscheen, o droeve, teedre vrouw,
 Toen niets meer dan een lijk uw schat was op deze aarde,
 En alles wat gij zocht in grooten zielerouw!

't Was toch de Hovenier, Hij, die begon te vragen:

Wien zoekt gij? - die u straks, Maria! tegenriep,

En met zijn woord het licht deed in uw ziele dagen
En in een paradijs uw woestenij herschiep!

't Was toch de Hovenier! De knoppen gingen open,
Gereed te sterven op den akker van 't gemoed,
De knoppen van geloof en liefde en vreugde en hope,
Bij 't ruischen van zijn uchtendgroet.

Zij wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen,
De kiemen aller deugd, de bloemen van het hart:
Zijn woord was voor haar groei de wondre lenteregen,
Zijn blik de milde zon, na winterkoude en smart!

Ze ontloken om niet weêr te sterven, maar te bloeien,
O, langer dan een lente-, een schoonen zomerdag,
Om door Zijn zorg gekweekt, in 't diepst der ziel te groeien,
Hoe menig bloem der aard het oog verwelken zag!

't Was toch de Hovenier! En, wie in 's levens gaarde
Dien man niet heeft ontmoet, Maria, zoo als gij,
Zijn ziele schreit en smacht, al bloeit de zonnige aarde,
En zoekend waart hij om in 't lentefeestgetij.

Weetje: Waar komt te elfder ure vandaan?

Te elfder ure betekent 'op het laatste moment', 'als het bijna te laat is'. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.

In het Bijbelboek Mattheüs komt de volgende passage voor over een landheer die personeel zocht voor zijn wijngaard:

"Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" "Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)

De landheer ronselde de laatste groep arbeiders dus "tegen het elfde uur van de dag". Daarmee is niet het tijdstip 11 uur ('s morgens of 's avonds) bedoeld, maar het elfde uur van de werkdag. De Joodse werkdag liep van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds; "het elfde uur" komt dus overeen met vijf uur 's middags. Na het elfde uur begon zodoende het laatste uur van de werkdag – het was zo ongeveer het laatste moment waarop een werkdag kon beginnen. Zo kon te elfder ure de betekenis 'bijna te laat', 'nog net op tijd krijgen.



Berichten

Nacht van het gebed 2024 in de Sionkerk in Houten

In de nacht van **31 mei op 1 juni** zal in de Sionkerk de gebedsnacht plaatsvinden voor de vervolgte kerk. Wil jij meebidden? Dan ben je van harte welkom om tussen **20.00 en 08.00** langs te komen! De hele avond en nacht staan de deuren van de kerk open en deze interkerkelijke activiteit is voor jong en oud.

Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht (Wij kunnen dan inschatten hoeveel mensen komen).

Gebedsnacht

Open Doors is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de vervolgte kerk wereldwijd. In heel Nederland en Vlaanderen zullen deze nacht mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgte kerk. Zo willen ook wij, in de Sionkerk, samenkomen.

Deze gebedsnacht probeert verbindingen te leggen tussen christenen hier en de vervolgte kerk wereldwijd, tussen kerken onderling in Houten, tussen jongeren en ouderen, tussen jongeren onderling en tussen verschillende culturen. Om de nacht door te komen, wordt er eten en drinken aangeboden uit verschillende culturen om te benadrukken dat we ons verbonden voelen met de vervolgte kerk overal ter wereld.

Programma

Om 20 uur zullen we starten met koffie en thee met iets multicultureel lekkers erbij, direct gevolgd door samenzang. Daarna komt er een spreker van Open Doors de avond en nacht openen. Vervolgens zijn er workshops in meerdere zalen zoals het bekijken van een film, kaarten schrijven, diverse vormen van bidden, Bijbelstudievragen over bidden, zodat iedereen kan bekijken wat bij je past. Dit wordt afgewisseld met pauzes om te ontspannen en wat te eten om het vol te houden.

De afsluiting is rond 7 uur in de ochtend met gezamenlijk gebed en een gezamenlijk ontbijt. Je kunt ook dan nog aanschuiven. Na afloop kan je gadgets meenemen voor jezelf of thuis zodat je jouw vervolgte broers en zussen niet vergeet en voor ze blijft bidden!

Wij hopen dat u of jij deze nacht een moment vrij wil maken om verbonden te zijn met de vervolgte kerk en te delen in hun lijden. Je bent van harte welkom om de hele nacht of een deel aan te sluiten! Kom ook gerust samen met anderen! Aanmelden kan via

[Aanmeldformulier Nacht van Gebed 2024](#)

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die tussen de workshops door de koffie en thee willen verzorgen. Dat kan per tijdsblok of meer. Aanmelden om mee te helpen kan via [Vrijwilligersformulier Nacht van Gebed 2024](#).

Mocht je vragen hebben, klik op [Veel gestelde vragen over Nacht van Gebed 2024 Houten](#).

Wij hopen je te ontmoeten in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni!



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk: dhr. Jan Tuls, M 06 28363963

scriba@hervormdschalkwijk.nl

Tull en 't Waal: mw. Joke van der Eijk, M 06 24198329

jokevandereijk@gmail.com

Predikant: Ds. Marius van Duijn, M 06 39768140

m.v.duijn@ziggo.nl

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie: NL39 RABO 0357 5011 95 tnv Diaconie, Schalkwijk

Kerkvoogdij: NL79 RABO 0357 5021 24 tnv Kerkvoogdij Schalkwijk

De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.

Collectebonnen: NL71 RABO 0329 8632 82 tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie: NL91 RABO 0357 5510 87 tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij: mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 29e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:

kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet (meer) willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.