



Hervormde gemeenten

Tull en 't Waal en Honswijk
&
Schalkwijk en 't Goy



Kerkblad februari 2025

Meditatiefje

Soms zit je woorden en zinnen aan elkaar te rijgen, tot er iets van tekst ontstaat. Soms loop je er letterlijk tegen aan. Zoals onderstaande anekdote van de (begin) 20^e-eeuwse schrijver Frans Kafka (bekend van de uitdrukking *Kafkaësk*; het machteloze gevoel dat je kunt hebben tegenover een bureaucratisch systeem). Kafka schreef intrigerende boeken zoals die *Verwandlung* (Gedaanteverwisseling) en der *Prozess*, waarbij de hoofdpersoon nooit te horen kreeg wat de aanklacht was.

Luchtiger maar niet minder diepzinnig het volgende stukje.

Op 40-jarige leeftijd liep Franz Kafka (1883-1924), die nooit trouwde en geen kinderen had, door het park in Berlijn toen hij een meisje ontmoette dat huilde omdat ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop. Kafka zei haar dat ze hem daar de volgende dag zou ontmoeten en dat ze terug zouden komen om haar te zoeken. De volgende dag, toen ze de pop nog niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje een brief die door de pop was 'geschreven' en zei: 'Huil alsjeblieft niet. Ik ging op reis om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen.' Zo begon een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka's leven.



Tijdens hun ontmoetingen las Kafka de brieven van de pop, zorgvuldig geschreven met avonturen en gesprekken die het meisje schattig vond. Ten slotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er een) die was teruggekeerd naar Berlijn. 'Het lijkt helemaal niet op mijn pop', zei het meisje. Kafka overhandigde haar nog een brief waarin de pop schreef: "mijn reizen hebben mij veranderd." het kleine meisje omhelsde de nieuwe pop en nam de pop mee naar haar gelukkige huis. Een jaar later stierf Kafka. Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een brief in de pop. In de kleine brief ondertekend door Kafka stond geschreven:

"Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren."

Omarm de verandering. Het is onvermijdelijk voor groei. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering en liefde, maar het is aan ons om die verbinding bewust en opzettelijk tot stand te brengen.

Met dank aan der Franz, als we zelf nog eens op een bankje naast iemand zitten die iets is kwijtgeraakt of misschien zelf iets kostbaars verloren zijn; uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren!

ds. Marius van Duijn



Gezamenlijk

EVA koffieochtend

Woensdag 12 februari is er weer EVA.

Iedereen is van harte uitgenodigd in de consistorie van de kerk in Schalkwijk en neem gerust iemand mee.

9.15 is de koffie klaar en om 9.30 uur willen we beginnen

Hartelijke groet,

Arja en Marian

Gebedskring

Omdat er een aantal niet kon komen op 15 januari was deze verschoven naar 29 januari.

De voorbereiding doen we om de beurt. Dat gaat dan vooral om wie die avond gaat leiden en het uitzoeken van 2 of 3 liederen en een korte overdenking.

Met de voorbereiding kwam ik een kort en krachtig gebed tegen die ik u niet wil onthouden. *Lieve God, waar ik ook loop, laat het op uw pad zijn. Alles wat ik zie, laat het door uw ogen zijn. Alles wat ik doe, laat het uw wil zijn. Voor elke tegenslag die ik tegenkom, laat mij het in uw handen leggen.*

Wij hopen op 12 februari weer bij elkaar te komen.

Bijbelgesprekkring

Ook daar waren op 15 januari veel vaste bezoekers verhinderd. Die keer is het daarom niet doorgegaan. Op 29 januari zijn we verder gegaan met hoofdstuk 6.

We hadden verzuimd om de kachel in de consistorie aan te zetten. Daarom zijn we gauw bij ons (Johan en Antoinette) gaan zitten. En de huiselijke sfeer had ook wel wat.

De vraag was *"waarom lijden gelovige mensen"*. Het zal wel duidelijk zijn dat daar geen passend antwoord op is. In het oude testament gaat de Bijbel veelal over Gods volk. Die werd telkens, veelal door de profeten gewaarschuwd dat ze moeten stoppen met hun afkeer van God en dat ze zich aan Zijn geboden moesten houden. Als er dan niet geluisterd werd strafte God het volk op verschillende manieren, maar daar kwam ook telkens weer een eind aan. Dus die periode was ook wel goed om tot inkeer te komen. Het kan zijn dat God ons op aarde straft voor onze zonden, maar het lijden hoeft niet altijd een straf te zijn.

In het nieuwe testament zien we vooral dat het christendom voor iedereen is, dus niet alleen Gods volk. Dan zien we ook het lijden van Christus die de schuld op zich nam. Wie hem volgt zal het zeker niet altijd goed gaan. Maar we weten wel dat God ons nooit zal loslaten.

Het lijden kan ons echter wel sterken in ons geloof en standvastigheid. En een zware periode kan ons ook sterken en laten voorbereiden op andere moeilijke situaties.

De volgende keer is op woensdag 12 februari (en daarna op 26 februari). Dan gaan we verder met hoofdstuk 7, "Al die regels.....". Hoewel we nu een boekje volgen, staan alle hoofdstukken ook wel weer op zichzelf.

Dus gewoon één keer er bij komen is nooit een probleem. Wees dus altijd welkom.



Schalkwijk en 't Goy

Vanuit de kerkenraad

Gebedsdoos



Waar we de laatste tijd ook weinig aandacht voor gevraagd hebben is de **gebedsdoos**. Deze staat achterin de kerk op de tafel waar ook de collectemandjes staan. Indien u graag wilt dat er voor iets speciaals gebeden wordt, kunt u een gebedsverzoek indienen door daar een briefje in te doen. Wij zullen dat dan in onze gebeden meenemen.

Dat kan op meerdere manieren:

- In ons persoonlijk gebed
- Het kan zijn dat u wilt dat het in de voorbeden in de dienst meegenomen wordt.
- Of dat u liever heeft dat het gebedspunt in gebedskring meegenomen wordt.

Dat mag u zelf aangeven en ook of er namen genoemd mogen worden. Niet iedereen vindt dat prettig, dus het mag in dat geval ook anoniem zijn. In de gebedskring beschouwen we dit altijd als vertrouwelijk, dus dan blijft de informatie alleen binnen deze groep.

Bezinningspunt

Uit de vergadering kunnen we nog vermelden dat we als bezinningspunt bezig zijn hoe we om moeten gaan met gendergelijkheid. Eigenlijk in brede zin dus over de lhbt+.

Ook binnen de kerken wordt er heel verschillend over gedacht. Wat moeten we ervan vinden en hoe moeten we ermee omgaan. Het gaf ons inzicht dat het ook voor mensen die bv op iemand van hetzelfde geslacht vallen of mensen die van geslacht willen veranderen een enorme worsteling kan zijn. Die worstelen vaak ook met hun geloof en voelen zich vaak buiten gesloten. Vaak ook omdat het onderwerp vermeden wordt. Dat vraagt dus om een zorgvuldige omgang. Het is voor ons goed om daar meer inzicht te krijgen.

En let wel, het gaat er niet om, om daarin keuzes te maken, maar wel dat we er ons wat meer in verdiept hebben. Het is zoals ik het geschreven had, alleen een bezinningspunt.

Gezamenlijke diensten

Daarnaast hebben we het nog opnieuw gehad over de verantwoordelijkheid van de kerkenraad in de gezamenlijke diensten. Daarvan vinden we dat die ligt bij de gemeente waar de dienst gehouden wordt.

Die zorgen dan ook voor de ambtelijke aanwezigheid. Alleen als er onder uitzonderlijke omstandigheden geen ambtsdrager aanwezig kan zijn kan het gebeuren iemand uit de andere gemeente vrijwillig "bijspringt".

WhatsApp groepen

Aan de huidige WhatsApp groepen gaan we niets veranderen. Soms is er iets te melden over de eigen gemeente en soms over beide gemeenten. Dus dat willen we liever gescheiden houden.

Pastorie.

Het is eindelijk zover!

De benodigde gemeentelijke vergunning is afgelopen week afgegeven en de overdracht van de sleutels van de pastorie, aan de Protestantse Theologische Universiteit Utrecht (PThU) is op het moment van schrijven, voorlopig gepland op maandag 3 februari.

In eerste instantie wordt er uitgegaan van een huurperiode van 3 jaar.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste bewoners (promovendi van de PThU) de pastorie daadwerkelijk gaan bewonen.

Ad de Gier zal in de nabije toekomst als beheerder van de pastorie optreden.

Ook zal Ad een aantal onderhoudstaken op zich nemen, die de bewoners of PThU niet uit zullen voeren. Daaronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin.

Maar hij zal ook fungeren als aanspreekpersoon voor de nieuwe bewoners en de PThU.

Mede dankzij de inspanningen van de aannemers en niet te vergeten van een aantal vrijwilligers(!), kunnen de "nieuwe Schalkwijkers" straks gaan genieten van een fantastische woonplek op de Brink.

Diaconie

Dit had er eigenlijk vorige maand er al in gekund, maar dat was er bij ingeschoten.

De ton voor de kaarten en postzegels is weer geleegd en die zal na het uitzoeken weer bij de GZB gebracht worden. Landelijk hebben ze daarvan ieder jaar weer een mooie opbrengst voor de GZB zelf.

Er zat wel minder in dan vorig jaar en nog minder dan het jaar daarvoor. Deels ook door het wegvallen van vaste "donateurs".

Dus wellicht weer goed om in herinnering te brengen.

Achter in de kerk staat een oude melkbus waarin kaarten en postzegels verzameld kunnen worden. (Ik zal er nog wel een nieuwe sticker op doen). Deze wordt eenmaal per jaar geleegd en naar de GZB gebracht. Het meeste ervan wordt verkocht via verzamelbeurzen



Het gaat om ansichtkaarten, geboortekaarten en zelf gemaakte kaarten (vooral kaarten van Anton Piek zijn erg in trek).

En postzegels!

Postzegels die op een kaart zitten kunt u beter laten zitten, want dan brengen ze meer op. Helaas hebben dubbele kaarten en kaarten zonder adresruimte geen verzamelwaarde. In 2023 was de opbrengst voor de GZB ruim € 27.000, dus het is zeker de moeite waard om hieraan mee te doen.



Tull en 't Waal en Honswijk

Concerten in de omgeving



Concert met Yerusha en Jubilate Vianen, Utrecht

DV zaterdagavond **8 februari 2025** organiseren Damesensemble Yerusha en Christelijk Mannenensemble Jubilate een concert in de grote kerk van Vianen. Het thema van de avond is 'Stil tot God'. Spreker tijdens deze avond is Hendrik-Jan Colijn namens de stichting Denbi.

Uitvoerenden:

Damesensemble Yerusha o.l.v. Rianne Vogelaar - van Roon

Christelijk Mannenensemble Jubilate o.l.v. Peter Burger

Huig van der Knijff en Hugo van der Meij - Orgel

Arjan Wouters - [Vleugel](#)

Laura Kieboom - van der Stoep - Viool

Entreprijs volwassenen: 14,50 Entreprijs kinderen: 5,00

Kaarten: <https://www.naarhetconcert.nl/concerten/-stil-tot-god-86/>

Zingen op Verzoek-concert Lopik

Groot Samenzangconcert op **8 februari 2025 van 20.00u – 22.30u** met programma met verzoeknummers. Begeleiding op orgel, piano en hobo/saxofoon.

Verzoeknummers via zingenopverzoek@hervormdlopik.nl

Adres: Dorpstraat 32, 3411 AG Lopik

Thema: Samenzang

Doelroep: alle leeftijden

Entreprijs: gratis

Uitvoerenden: Willem van Beek, Reijco Rosenboom en Rineke de Wit

Valentijn met Gospelkoor Total Praise

Wil je jouw Valentijn verrassen, of een leuke avond uit hebben, kom dan op **14 februari 2025 om 20.00 uur** naar de Ontmoetingskerk in IJsselstein. Deze avond treedt Gospelkoor Total Praise o.l.v. Pearl Jozefzoon op. Tijdens dit concert brengen zij een prachtig, samenzang- en gospelconcert. Van bekende Worship, tot swingende black gospel zoals "Happy Days" en "Joyful Joyful".

Bestel Kaarten middels [Events for Christ](#) a 22.50



Berichten

In Houten is in de zijkapel van de Opstandingskerk (Het Kant 1) het **Morgengebed**, woensdag 8.45 - 9 30 uur en donderdag 8.45-9.05 uur.



Algemeen en info

Pastoraat en voorbeden

Voor het aanvragen van voorbeden, dankzegging, gebedspunten en/of doorgeven van pastorale berichten voor de eredienst, neem contact op met de scriba's of de predikant.

Contact info scriba's en predikant

Schalkwijk:	dhr. Johan de Bruijn,	M 06 20023978
	scriba@hervormdschalkwijk.nl	
Tull en 't Waal:	mw. Joke van der Eijk,	M 06 24198329
	jokevandereijk@gmail.com	
Predikant:	Ds. Marius van Duijn,	M 06 39768140
	m.v.duijn@ziggo.nl	

Kerkomroep

U kunt onze diensten direct beluisteren en op een later tijdstip:

Voor Schalkwijk en Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de onderstaande nummers.

Bankrekeningen Schalkwijk tbv collecten

Diaconie:	NL39 RABO 0357 5011 95	tnv Diaconie, Schalkwijk
Kerkvoogdij:	NL79 RABO 0357 5021 24	tnv Kerkvoogdij Schalkwijk
De collecte voor de kerkvoogdij wordt verdeeld over de Kerkvoogdij en het restauratiefonds.		
Collectebonnen:	NL71 RABO 0329 8632 82	tnv Herv. Gem. Schalkwijk/t Goy

Bankrekeningen Tull en 't Waal tbv collecten

Diaconie:	NL91 RABO 0357 5510 87	tnv Diaconie, Tull en 't Waal
Kerkvoogdij:	NL27 RABO 0357 5532 09	tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

Voor de beide Diaconiecollecten, eventueel apart vermelden als u uw gift voor een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato verdeeld over de gehele maand.

Collectebonnen

De gemeente Schalkwijk en 't Goy maakt gebruik van collectebonnen, verkrijgbaar bij:
mw. R. van Garderen, Schalkwijkseweg 22, 3998 LZ Schalkwijk, Tel. 030 – 6012443.

Redactie Kerkblad

Dit Kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. Gemeente van Schalkwijk en 't Goy met de Ned. Herv. Gemeente van Tull en 't Waal en Honswijk.

Mededelingen graag **uiterlijk de 30e van de maand** naar het e-mailadres van de redactie:
kerkblad@kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl

Aan- of afmelden

Belangstellenden voor het Kerkblad kunnen zich per e-mail aanmelden op het e-mailadres van de redactie.

Mocht u het Kerkblad niet meer willen ontvangen, dan gaarne per e-mail afmelden, eveneens op het e-mailadres van de redactie.